

ØRTING-FALLING

# Sogneblad



VINTER 2015 - 16

**Præst:**

Sognepræst Vibeke Døssing Petersen  
vdp@km.dk  
8655 4062

Sognepræst i Gylling og Alrø  
Marianne Lyst  
ml@km.dk  
8655 1050

**Kirkegård:**

Graver Jens T. Pedersen  
graver@oertingfallingkirker.dk  
3033 7860

**Kirketjener og sognehus:**

Susanne Kjærsgaard Sørensen  
kirketjener@oertingfallingkirker.dk  
2938 2124

**Formand for menighedsrådet:**

Jens Peter Petersen  
8094formand@sogn.dk  
2032 3318

Redaktør af Sogneblad og www:  
Vibeke Døssing Petersen  
Lise Laursen  
sogneblad@oertingfallingkirker.dk  
8655 4418

Næste nummer af Sognebladet har  
deadline 5. februar 2016 og udkommer  
i den sidste uge af februar.

Bidrag fra lokalområdets foreninger og  
privatpersoner vil være meget velkom-  
ne. Vi forbeholder os ret til at forkorte  
og redigere.

# Efterårets dåbsbarn



Nikoline  
Skovgaard  
Jensen,  
Falling  
Falling kirke  
11. oktober

## Nyt fra menighedsrådet

Odder menighedsråd har henvendt sig til os med ønsket om, at vores graver Jens Theodor Pedersen midlertidig varetager funktionen som kirkegårdsleder for deres kirkegårde. Der er lavet en samarbejdsaftale for perioden 1. juni 2015 til 31. aug. 2016, således at Jens Theodor Pedersen arbejder halvdelen af tiden i Odder. Alle aftaler angående kirkegårdene rettes fortsat til vores graver Jens Theodor Pedersen.

Der er i samme periode ansat en medarbejder til at udføre det praktiske arbejde herude. Det er Bjarne Christensen, som

i forvejen er et velkendt ansigt på vores kirkegårde.

Gylling og Hundslund-Torrild menighedsråd ønsker, at vi passer deres præstegårdshaver.

Det har vi sagt ja til. Der er efterfølgende indgået samarbejdsaftaler om pasning af præstegårdshaverne, som klares ved at vi har ansat en medarbejder på deltid.

På kirkegården i Ørting er de nye kombinationsgravpladser blevet etableret. Det er kistegravpladser, hvor selve gravstedet er på størrelse med en urnegravplads, resten er græsplæne.

# Juleevangeliet (Matt. 1,18-25)

Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.«

Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: »Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« – det betyder: Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav ham navnet Jesus.

Arhh, kan det nu passe? Sådan er der måske nogen, der vil spørge undrende? For det er da ikke den julefortælling vi plejer at lytte til, er det vel? Og nej, det er det sikkert ikke. De fleste af os kender i stedet den, der begynder med ordene: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden.

Den med æslet med den gravide Maria,

krybben i stalden, hyrderne og stjernen og de tre Vise Mænd fra Østerland. Og netop den version fra evangelisten Lukas' hånd, er bestemt også mere lyttervenlig, fordi den skaber de fineste billeder og lægger et fløjlsblødt slør hen over den begivenhed, som skulle få så stor betydning for millioner af mennesker i siden begivenheden fandt sted.

Lige meget hvilken af historierne vi vælger, så handler den om, at der den nat i Betlehem skete noget afgørende nyt. En ny tid begyndte. Der er en tid før og en tid efter Kristus, så vigtig var den fødsel i en stald i et land langt borte for mere end 2000 år siden. Det indvarslede en ny begyndelse.



Rembrandt: Forkyndelse for hyrderne

Og ny begyndelse er ikke altid let. Det var det bestemt heller ikke med Jesu komme til jorden. Han blev af nogle hilst velkommen, mens andre mødte ham med skepsis og undren og decideret modstand og ondskab. Men forandringerne han kom med, skulle vise sig at være så bæredygtige, at de har haft stor betydning for millioner af mennesker gennem mange generationer siden.

*”Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller.” (Kinesisk ordsprog)*

Egentlig handler udsagnet om ny teknologi, der opstår som følge af historiske og samfundsmæssige forandringer, men det passer også på, hvordan vi møder forandringer i al almindelighed. For selv om det måske ikke står helt klart hvad ”forandringens vinde” præcist dækker over, er betydningen klar nok.

Der er forskellige måder at møde forandringer på. Vi mennesker reagerer forskelligt. Nogle hilser det nye velkommen, mens andre forskanser sig bag en mur af ”vi plejer”, og de to positioner kan være vanskelige at få til at få fælles fodslag. Men forsøget må gøres. Vi kan ikke standse udviklingen – vi kan ikke forhindre, at der sker forandringer.

Indenfor vores egen lille verden – kirkens verden, er der til stadighed forandringer på vej. Ikke i et rasende tempo, men der tages små skridt ad gangen.

I den nærmeste fremtid vil man måske komme til at opleve, at de skridt, der tages i Odder Provsti kommer til at give dønninger hos os. Der er tanker og ideer på tegnebrættet om, hvordan fordelingen af præsteressourcer i fremtiden skal være her hos os. Der skal højst sandsynligt, med tiden, skæres ned i antallet af præster, og hvordan får vi så enderne til at hænge sammen?

Én ting er sikkert, vi kan ikke bremse udviklingen – vi kan ikke forhindre, at tingene forandres, men vi kan vælge at reagere ved enten at bygge læhegn eller

vindmøller. Forstået sådan, at vi kan forsøge at forskanse os og lukke øjnene for de forandringer, der vil ske, eller vi kan forsøge at se nye muligheder med de ændrede betingelser.

Jeg håber mange vil være med til at tænke kreativt i den proces, og ved menighedsrådet 12. april 2016 vil der være rig mulighed for at få luftet idéer og give indspark til, hvordan man kan være med til at samarbejde om at styrke kirkerne på landet.

Derfor skal opfordringen lyde: SÆT X i kalenderen søndag 12. april, hvor vores nye biskop Henrik Wigh-Poulsen prædiker i Ørting kirke kl. 10.30 og efterfølgende deltager ved mødet i Sognehuset, hvor menighedsrådet er vært ved en let frokost.

Der er begrænsede pladser til frokosten, så tilmelding er nødvendig SENEST 1. april på mail: [kirketjener@oertingfalingkirker.dk](mailto:kirketjener@oertingfalingkirker.dk) eller til sognepræst Vibeke Døssing på 8655 4062

Men inden vi når så langt, står julen for døren. Vi vil ved forskellige lejligheder i kirker og sognehus fejre, at Gud satte skred i de helt store forandringer ved at lade sin søn føde i en stald julenat i Betlehem.

Velkommen skal lyde til at deltage i Adventsmødet med De Ni Læsninger, koncert og julens gudstjenester. Jeg glæder mig :-)

Rigtig glædelig jul  
Vibeke Døssing Petersen

## *Julehjælp*

Menighedsrådet i Ørting-Falling kan igen i år, med økonomisk støtte fra LIONS i Odder, være med til at hjælpe trængte familier i vores sogne. Står man i en situation, hvor der mangler midler til at kunne gøre lidt ekstra ud af julen, så kan man senest 16. december henvende sig til sognepræst Vibeke Døssing Petersen på tlf. 8655 4062 eller via mail: vdp@km.dk med en beskrivelse af, hvorfor man ønsker at komme i betragtning. Ved udvælgelsen af modtagere vil der især blive lagt vægt på, om der er mindreårige børn i husstanden. Julehjælpen vil blive delt ud i dagene lige før jul.

## *Adventsmøde i Ørting kirke og Sognehus 6. december kl. 14 med De Ni Læsninger*

En af adventstidens traditioner løber af stablen 2. søndag i advent. Vi begynder med gudstjeneste i Ørting kirke, hvorefter sognehuset danner rammen om adventshygge arrangeret i samarbejde mellem præst og Efterløns- og Pensionistforeningen.

Eftermiddagen vil stå i advents og julens tegn. Vi vil nyde lidt godt til gane og mave og indimellem synge julens sange og salmer. Der afholdes lotteri. Andre indslag er meget velkomne.

Pris for traktementet er kr. 30, og overskuddet går til den lokale afdeling af Danske Seniorer. Vel mødt til en fornøjelig eftermiddag

## *De Ni Læsninger*

Det er efterhånden blevet en god tradition, hvor vi i løbet af gudstjenesten lytter

til ni bibeltekster. Tekster, der spænder fra beretningen fra skabelsen over syndefaldet til profetier om frelseren, som skal komme, og det slutter af med juleevangelierne beretning om frelserens fødsel. Bibelteksterne vil blive læst af medlemmer fra menigheden og ind imellem vil vi synge salmer og lytte til musik. Har man lyst til at være læser, så kontakt endelig Vibeke Døssing

## *Julekoncert Falling kirke tirsdag 8. december kl. 19.30*

med Odder Voices, sognepræst Vibeke Døssing og organist Nanna Kyed.

## *Juleafslutning for børnehave og dagplejere*

Ørting kirke onsdag 16. december kl. 10.30

## *Juleafslutning Margrethelyst Friskole*

Falling kirke fredag 18. december kl. 10



## *Nytårsdag – Fredag 1. januar 2016*

Ørting kirke kl. 15.30

Sognepræst Marianne Lyst holder Nytårs-gudstjenesten og efterfølgende ønsker vi hinanden Godt Nytår. Menighedsrådet byder på champagne og kransekage i dagens anledning.



## Stillegudstjenester

I det nye år er der planlagt to stillegudstjenester i Falling kirke. Det er 28. januar og 3. marts, begge dage kl. 19.

## Fastelavn 2016

Ørting kirke søndag 7. februar 14.00  
I samarbejde med FDF'erne vil præst og Menighedsråd invitere voksne og børn til Fastelavnsgudstjeneste i Ørting kirke. Efter gudstjenesten vil der være rig mulighed for at få rørt sig, da der er tøndeslagning for alle på plænen foran præstegården. Til sidst slutter vi af med kaffe/the, sodavand og fastelavnsboller i Sognehuset, hvor årets kattedronning og kattekonge vil blive kåret, ligesom der også vil være en præmie til årets bedst udklædte. VEL MØDT!



## Morgensang i Ørting kirke

Kom og vær med til den allerbedste start på dagen med morgensang og efterfølgende kaffe og hyggeligt samvær i Sognehuset. Alle er hjertelig velkomne. Organisten spiller og fortæller om musik og sange/salmer, og der bliver rig mulighed for at få rørt stemmebåndene både i kirke og Sognehus, hvor vi finder Høj-skolesangbogen frem. Vi mødes følgende torsdage kl. 9.30:

3/12 – 14/1 – 11/2 – 10/3 – 14/4 – 12/5 – 9/6

## Kirkeligt møde – fællesgudstjeneste for Odder Provsti

Odder kirke søndag 6. marts kl. 10.30  
Gæstepredikant og foredragsholder er endnu ikke fastlagt.

Det er nødvendigt med tilmelding til frokosten senest fredag 26. februar, og tilmelding kan ske direkte til Odder kirkekontor 8780 2530 eller til Vibeke Døssing

Frokost inkl. drikkevarer koster 50,-  
Man kan bestille kirkebil til gudstjenesten.

## Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp

I 2016 er indsamlingen den 13. marts, og Folkekirkens Nødhjælp sætter særligt fokus på verdens fattigste kvinder.

Indsamlingen organiseres af et stærkt lokalt netværk af 950 indsamlingsledere, som varetager alle de praktiske opgaver. Indsamlingen mobiliserer årligt 20.000 indsamlere, og takket være det kirkelige bagland er ca. en tredjedel af indsamlerne konfirmander, spejdere og FDF'ere.

Siden den første landsindsamling er der samlet mere end 200 mio. kroner ind til verdens fattigste.

Meld dig som indsamler til Joan Fuglsang på 51943461 og vær med til at gøre en forskel.

# TO PÅ TUR

*Teksten er en bearbejdning fra Ole Grøns bog: To på Tur - en billedskulptur og dens fortællinger*

Ørting har fået et nyt kunstværk. Eller måske skulle man kalde det en aflægger? Kunstneren Ole Grøns store billedskulptur "To på Tur", som blev indviet i august 2015 og opstillet i VitaPark i Odder, har avlet ti mindre værker, som nu er placeret de steder i Odder kommune, som har inspireret kunstneren til sin billedfortælling.

Ørting-fortællingerne står på Bilbækvej, og en regnfuld og blæsende novemberdag er det ikke let at få øje på skulpturen.



Men tæt på kan man aflæse de mange historier om Ørting, som kunstneren har samlet med skitseblok og kamera på cykelture rundt på egnen og med hjælp fra Odder Museum, Lokalkivet, biblioteket og mange gode lokale mennesker. Ole Grøn er selv solidt forankret i Odder kommune, og lokalkendskabet har været ham til stor hjælp under udarbejdelsen af det store værk.

Øverste del af billedværket handler om mosen.

Fra venstre: dyre- og insektlivet i Ørting og Morsholt Moser er rigt, men de mennesker, som oprindeligt boede i de små huse var yderst fattige. Helt ud i det våde i midten af mosen boede Vælling-Katrine i en faldefærdig hytte.

I midten: Familierne i mosen levede helt eller delvist af tørvegravning. Tørvene er stablet øverst til højre og brugtes som brændsel. Under brændestakken ses Oldermanshøjen på Mosevej med mindestenen for Ørting oldermanslaug. Stenen er dekoreret med en gammeldags plov som symbol på det fællesskab, der eksisterede, da bønderne drev markerne i fællesskab.

Nederst fra venstre: Rakkerhuset. I et lille hus i udkanten af Ørting boede rakkeren. Hans forretning bestod i at slagte gamle eller syge heste og flå skindet af selvdøde kreaturer. Et nødvendigt, men ringeagtet job. Det fortælles, at en karl fra Saksild ved en fest kom til at kysse rakkerens datter i stedet for sin kæreste. Den misforståelse lod sig ikke bortforklare, så karlen måtte tage med rakkerdatteren hjem og lade sig indlemme i familien. En senere ejer af huset gravede en stor mængde gamle knogler op og solgte dem til en kunstgødningsfabrik!

En af planteskolerne i Ørting ejedes af Sigfred Rasmussen, der i sin fritid var en





passioneret våbensamler. Det blev til en kolossal samling, som han donerede til Odder Museum, som opførte en tilbygning for blandt andet at kunne præsentere samlingen smukt.

Planteskoleejer Arne Rafael Jensen holdt af at hjælpe andre i gang, og indtil for få år siden satte hans planteskole ti sideskud her på egnen.

Ørting blev landskendt i 1976, da der blev født firlinger hos familien Michelsen. Ugebladene og deres læsere fulgte børnene til både hverdag og højtid.

Der var engang, hvor kaffe var en luksus, der skulle spares på. Derfor fandt man på helt eller delvist at erstatte kaffebønnerne med den tørrede rod af cikorieplanten. Rødderne blev dyrket

på markerne omkring Ørting og derefter tørret på cikoriefabrikken på Gyllingvej, den nuværende brugtvognsforhandler. Jernbanen til Horsens gik lige forbi, så de tørrede rødder let kunne transporteres til fabrikkerne "Danmark" og "Rich" i København.

Slogans fra de to konkurrerende fabrikker var: "Det er Rich's der drik's" og "Det er Danmarks, der duer".

Dyrkningen af cikorie kan endnu spores i grøftekanterne



i højsommeren, hvor den smukke blå blomst findes ekstra talrigt i vores område.

# Sidste dag på jobbet

Søndag 15. november havde organist Grethe Gammelmark sidste arbejdsdag i Ørting og Falling - hun går nemlig på pension fra 1. søndag i advent. Grethe begyndte som organist hos os for præcis to år siden sammen med sin kollega Nanna Kyed, og nu går hun så på pension. Grethe har været organist i Odder siden 1980, så hun var ikke nybegynder som organist, da hun startede hos os 15. november 2013.

"Jeg har glædet mig til hver gang, jeg skulle på arbejde i Ørting og Falling," fortæller Grethe Gammelmark. "Samarbejdet er godt, stemningen herude er dejlig - så jeg ser frem til en gang i mellem at komme som vikar".

Grethe Gammelmark er også værdsat hos sognebørnene i Ørting og Falling sogne. Siden hun startede morgensangen en gang om måneden, er tilslutningen vokset, så der hver gang er 25 - 30 mennesker, som mødes i kirken kl. 9. 30. Grethe indleder med et prælude og en salme, og fortæller så om den salmedigter eller komponist, som er i fokus netop den dag. Ind i mellem sætter hun sig til orglet og akkompagnerer fællessalmerne. Efter sangen i kirken går de forsamlede over i sognehuset, hvor kirketjeneren har dækket op med brød og kaffe, og så synges der efter højskolesangbogen. Det er ved disse morgensangsarrangementer, at Grethe Gammelmark har haft den tætteste kontakt med folk i Ørting og Falling.

"Det kommer jeg til at savne. Jeg har nydt det hver gang", siger Grethe.

Heldigvis for os fortsætter morgensangen i Ørting Kirke med organisterne i Odder, en ny er ansat fra 1. januar.

Hvad laver en pensioneret organist så? "Jeg skal lære mit barnebarn Mikkel alle julesalmerne", siger Grethe glædestrålende. Hvor gammel er Mikkel? "Tre uger," siger Grethe, "men man kan ikke starte musikundervisningen for tidligt!" Grethe er heller ikke færdig med musikken - hun er netop begyndt som cello-elev i Odder Musikskole - og det er sjovt og svært, selv for en garvet musiker!

Vi ønsker Grethe al mulig held og lykke i hendes nye liv som pensionist - og håber på at se hende ind i mellem hos os.



# Poul Sejersbøl

I foråret 2015 valgte Poul at tiden var inde for at gå på efterløn.

I 20 år fungerede han som pedel på Ørting-Falling Skole og senere Margrethelyst Friskole. En del af årene var der også pedeltimer i Børnehaven Blæksprutten.



Alle børn i lokalområdet kender helt sikkert Poul.

Det er gennem de mange år blevet til utallige lapninger af børnenes cykler. Et utal af plastre er sat på skrammer. Man kunne også få kiks og mælk i Pouls "kontor" hvis man var rigtig ked af det.

Der har altid været plads til børnene i Pouls hverdag, hvor vedligehold af bygninger, ombygninger, scenebygning, lyd, lys og fotograf ellers var faste opgaver. Børnehaveklassens årlige tur til Tunø var også altid med Poul som fast deltager. Et tæt samarbejde med børnehaveklassens Birgit, gav anledning til en munter bemærkning fra børnene et år. "I behøver da ikke sove i hver jeres ende af lokalet, man må da gerne sove sammen når man er gift". Ja hvis nogen kender Tunø efterhånden, så må det bestemt være Poul.

Efterløn og masser af tid, ja det skal da helt bestemt nydes. Det er nu tiden er der til at tage på drømmerejser. Poul og hustruen Karen er lige kommet hjem fra en pragtfuld tur til Kina. Nu er der også masser af dejlig tid til at nyde børn og børnebørn.

Naturen kalder, friheden til at køre en tur når man har lyst, bare afsted, ikke at beslutte hvor man kører hen, bare afsted. Man slår da bare GPS'en til når man vil hjem. Det har ingen betydning mere om det er mandag, onsdag eller lørdag. Hver dag er fridag, og man bestemmer selv.

Der er mere tid til at lave mad, mad som bedstemor lavede det. Frikadeller, karbonader, brune kartofler og god sovs. Tiden i køkkenet nydes.

Cyklen kørte før i tiden mest i Ørting, nu kører den faktisk til Odder når Poul skal ind i aktivitetscenteret for ældre.

Otium - efterløn. Jeg har det faktisk rigtig godt, siger Poul.

Og børnene, ja mange er jo stadig i lokalsamfundet og bliver jo større og større. Og Poul, ja han er stadig børnenes Poul.



# Lokalsrådet for Ørting-Falling Sogne

---

## Fotokonkurrence

(Lokalsrådet har desværre ikke modtaget ret mange billeder, derfor har vi besluttet at forlænge fristen for indsendelse af billeder til konkurrencen)

Deltag i lodtrækningen om 3 gavekort til Ørting Handelsplads (samlet gevinst 1000 kr.)

Send os dit favoritbillede senest den 31. januar 2016 på mail: [lokalraad@oertingfalling.dk](mailto:lokalraad@oertingfalling.dk)

Husk at skrive dit fulde navn og tlf. nr. i mailen.

Motivet skal være fra vores lokalområde.

Ved indsendelse af billeder overdrager du retten til brug af billederne til Lokalsrådet, som herefter må bruge det på tryk samt digitale medier.





JULEKONCERT  
Falling Kirke tirsdag 8. december kl. 19.30 2015



Medvirkende:  
Odder Voices  
v/Catarina  
Bosæus  
Sognepræst  
Vibeke  
Døssing  
Organist  
Nanna Kyed

Danske seniorer

Mandag 11. januar 2016 kl. 13.30  
Generalforsamling hvor Danske seniorer  
(pensionistforeningen) er vært ved kaffen

Derefter banko

Mandag 8. februar 2016  
Fortælling om Nepal ved Mette Bruus,  
Boulstrup, Folkekirkens nødhjælp  
Kaffe til medbragt brød, derefter banko.  
Entre kr. 20,- som går til Folkekirkens  
nødhjælp.

Torsdagsklubben

7. jan.: Jens Peter viser billeder - fælles  
kaffebord  
21. jan.: Johanne Jørgensen giver vafler  
med tilbehør  
4. febr.: Bankospil. Medbring en pakke til  
ca. 25 kr.  
18. febr.: Sønderjysk kaffebord.  
Det er ingen betingelse at man kommer  
med kage  
3. marts: Besøg af børnehaven. Margre-  
thelyst friskole  
Fælles kaffebord



# Er du handy mand / håndværker?

Som det fremgår andet steds i bladet har vores tidligere pedel på Margrethelyst valgt at gå på efterløn.

Vi har valgt ikke at genbesætte stillingen af økonomiske årsager og søger derfor nu efter nogle personer der frivilligt vil hjælpe skolen/børnehaven med mindre pedelopgaver.

Vi har siden vi startede skolen haft et frivilligt korps af forældre og seniorer der hjælper eleverne med at komme sikkert over Horsensvej som skolepatrulje.

Der er nu tanken at vi vil oprette et frivilligt korps af ”pedeller” der i dagligdagen kan hjælpe med forskellige opgaver i skolen og børnehaven. Hvis der f.eks. er 5 der på den måde vil hjælpe kunne tidsforbruget være 1-2 timer en dag om ugen. Det kunne også være at man blot bliver kontaktet på skift, når der er arbejdsopgaver.

Er du interesseret i på den måde at hjælpe vores lokale skole og børnehave, så kontakt mig for nærmere oplysninger.

I forhold til vores skolepatrulje er der også plads til nye vagter, så har det din interesse så kan du ligeledes kontakte mig.

Venlig hilsen  
**Jan Kjærsgaard**

Tlf. 20 65 53 50, bedst efter kl. 17.00

**Margrethelyst**  
Friskole 

en  
**RUMMELIG**  
**SKOLE**  
*i bevægelse*



# GUDSTJENESTER

		Ørting	Falling	Gylling	Alrø
2. dec.	onsdag			14.00 adv. møde	
6. dec.	2.s.i Adv.				
8. dec.	tirsdag		19.30 konc.		
13. dec.	3.s.i Adv.			16.00	
15. dec.	tirsdag			10 (børn)	
16. dec.	onsdag	10 (børn)			
18. dec.	fredag		10 (skole)		
20. dec.	4.s.i.Adv.		10.30	19.30 konc.	
22. dec.	tirsdag			8.30 (skole)	
24. dec.	Juleaften	16.00	14.30	14.30 og 23.30	16.00
25. dec.	Juledag	10.30		9.30	11.00
26. dec.	2.Juledag				
27. dec.	Julesønd.				
1. jan.	Nytårsdag	15.30 (ML)		17.00	
3. jan.	H3Kg				9 (VDP)
10. jan.	1.s.e.H.3.Kg		10.30	19.00	
17. jan.				9.00	10.30
24. jan.		10.30		10.30	9.00
28. jan.	torsdag		19. Stillegtj.		
31. jan.				9.00 (HKN)	10.30 (HKN)
7. feb.		14.00			19.00
14. feb.					9.00 (VDP)
21. feb.			10.30	9.00	10.30
28. feb.		9.00 (AM)		10.00	
3. mar.	torsdag		19. Stillegtj.		
6. mar.		Det kirkelige møde for Odder provsti kl. 10.30 i Odder kirke			

AM - Anne Mette Fruelund Andersen

HKN - Helge Kjær Nielsen

ML - Marianne Lyst

## Kirkebil:

Til gudstjenesterne i Ørting og Falling kirker og til menighedsrådets arrangementer kan man bestille kirkebil hos Odder Taxa på telefon 8654 3500.

Kirkebilen bestilles hos taxa senest 1½ time før afhentning.