

ØRTING-FALLING Sogneblad



FORÅR 2016

Præst:

Sognepræst Vibeke Døssing Petersen
vdp@km.dk
8655 4062

Sognepræst i Gylling og Alrø
Marianne Lyst
ml@km.dk
8655 1050

Kirkegård:

Graver Jens Theodor Pedersen
graver@oertingfallingkirker.dk
3033 7860

Kirketjener og sognehus:

Susanne Kjærsgaard Sørensen
kirketjener@oertingfallingkirker.dk
2938 2124

Organister:

Nana Kyed
nanakyed@post.cybercity.dk
6074 2928
Jonatan Kagan
jkagan@gmx.net
2834 7760

Formand for menighedsrådet:

Jens Peter Petersen
8094formand@sogn.dk
2032 3318

Redaktør af Sogneblad og www:
Vibeke Døssing Petersen
Lise Laursen
sogneblad@oertingfallingkirker.dk
8655 4418

Næste nummer af Sognebladet har deadline 5. maj 2016 og udkommer i den sidste uge af maj.

Bidrag fra lokalområdets foreninger og privatpersoner vil være meget velkomne. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

”FASTELAVN ER MIT NAVN..”

Sådan var der sikkert mange udklædte børn, der sang Fastelavns søndag. Der blev slået



katten af tøndens, spist fastelavnsboller, eller som herude i år, varme pølser i Bålhytten. Herude gik Fastelavns-soldater igen rundt ved dørene og sang for at samle en skilling ind. De følger – måske uden at vide det - nogle af de gamle muntre

skikke, der var knyttet til fastelavn, mens den endnu var en naturfest af før-kristen oprindelse. Her festede man for forårets komme med en lang række frugtbarhedsritualer som f.eks. kapløb, risning, ringridning og udklædning.

Ordet fastelavn har naturligvis med faste at gøre, og fasteperioden varede de 40 dage imellem fastelavn og påske. Her er vi så på bibelsk grund med Jesu som forbillede – han fastede netop 40 dage i ørkenen efter sin dåb. Inden folk førhen gik i gang med selve fasten, benyttede de dog lejligheden til at feste og spise i flere dage, så der var noget at stå imod med. I vore dage er det de fleste steder kun Fastelavns-søndag, der fejres, men tidligere brugte man udover søndagen også Flæske-mandag, til at spise masser af kød og flæsk, som jo var forbudt under selve fasten. Herudover var der Hvide-tirsdag, som var en ”nedtrappings-dag”, hvor man spiste mælke-mad og brød af hvedemel – alt sammen hvidt – og så var man klar til fasten. Fastens første egentlige dag er Askeonsdag, hvor man fra katolsk tid gik i kirke for at få tegnet et kors i panden af præsten med aske, så man blev mindet om, at mennesket er kommet af jord

og igen skal blive til jord – nu var festlighederne forbi – man gik ind til eftertænksomhedens og selvransagelsens tid.

De tekster, der bruges i gudstjenesten i fastetiden handler alle om forberedelsen til påsken; vi følger Jesus på det sidste stykke af hans livsvej – vejen til Jerusalem. Når fasteperioden er udnævnt til eftertænksomhedens tid, så er det for at få os til at se vores egen livsvej i lyset af fortællingen om Jesu vej. Også vore liv er jo i overført betydning en vandring, selv om det i den moderne verden nogen gange kan synes ganske svært at finde en brugbar livsvej. Skønt vi har næsten ubegrænsede muligheder, og kan gøre ting, som ingen mennesker har kunnet før os, så er det som at gå i en jungle at finde en vej gennem alle de videnskabelige, moralske og religiøse muligheder, vi har. Vi kan også opleve, at for hver gang, vi fjerner en sten på vejen og overvinder en forhindring, så er det som om, der ligger to nye foran os – vi får ikke fjernet vanskelighederne, men skaber bare flere.

Fastetiden giver plads til refleksion over disse erfaringer, og forkynder tillige, at der FINDES en vej at gå – at det IKKE er håbløst – at vi IKKE behøver at ende med at stå foran en mur, der spærrer al fremtid for os. Jesus forkyndte jo, at Gud IKKE lukker alle veje, men at han tvært imod går foran os. Sådan forsøger kirken i ugerne fra Fasten mod Langfredagens mur af håbløshed i Påsken at minde os om, at vejen ikke ender blindt, men at den fortsætter mod glæden Påskemorgen. Gud er den, der utrætteligt åbner en ny håbets sti for os. Så lad os ikke fortvivle og gå til i angst eller bekymringer – lad os bruge fastetiden til at give os Gud i vold og slå følge med ham ad livets vej.

**DET KIRKELIGE MØDE
SØNDAG 6. MARTS
KL. 10.30-15.30
I ODDER SOGNEKIRKE
OG KIRKECENTER**



Højskoleforstander Jørgen Carlsen

Endnu engang indbydes der til den årlige fælles gudstjeneste for alle sogne i Odder Provsti samt Odder Valgmenighed. Vibeke Døssing er prædikant.

I år har vi fornøjelsen at byde velkommen til højskoleforstander Jørgen Carlsen, Testrup Højskole. Om foredraget "Næstekærlighed på vrangen" siger Jørgen Carlsen:

"Næstekærlighed er ikke nødvendigvis et begreb med smilerynker. Det er et omstridt begreb, der kan bringe sindene i kog – ikke mindst blandt teologer. Der er kamp om definitionsretten. Det har ikke mindst sidste års flygtningedebat demonstreret.

En del af diskussionen har drejet sig om, hvad der skal forstås ved ens næste – eller for den sags skyld, hvad der ikke skal forstås ved ens næste. Polemikken har undertiden formet sig som rene automatreaktioner, baseret på en skråsikker teologisk dogmatik. Men spørgsmålet er vel til syvende og sidst, om vi ikke alle bliver sat til vægs af begrebet næstekærlighed. Rummer begrebet ikke netop en dybde, der sætter os alle under anklage? Kan vi overhovedet betjene os af det uden at lade os anfægte? For hvornår kan man selv i fuldt alvor påstå, at man handler næstekærligt?"

Pris for frokosten er 50 kr. inkl. drikkevarer.

Tilmelding til frokosten senest tirsdag d. 1. marts – enten til Vibeke Døssing på tlf. 8655 4062 / vdp@km.dk eller direkte til Kirkekontoret i Odder på 8780 2530 / odder.sogn@km.dk

**SANGAFTEN
TORSDAG 17. MARTS
KL. 19.30 I SOGNEHUSET**



Sangduoen Vera og Sidsel

Så er der tid til sangaften igen! Koret Odder Voices støtter fællessangen og byder på dele af forårets repertoire. Vi får også fint besøg: duoen Vera & Sidsel synger deres egne sange, akkompagneret af guitar og banjo. Det er følsom musik, lidt à la Agnes Obel, fremført med suveræn musikalitet og nærvær af to glasklare stemmer. Odder Voices medvirker på nogle af numrene.

Så er der ønskekoncert fra Højskolesangbogen, hvor vi synger dem, vi bedst kan li', og kaffe!

**GUDSTJENESTE OG
PÅSKEMIDDAG
ØRTING KIRKE OG
SOGNEHUS
SKÆRTORS DAG
24. MARTS KL. 17**

Man siger, at når man har gentaget noget tre gange, så er det en tradition!

Så derfor kan jeg med glæde indbyde til den traditionsrige Skærtorsdagsgudstjeneste i Ørting kirke.

Efterfølgende er der som vanligt fællesspisning i Sognehuset for alle interesserede. Menuen består, ikke overraskende, af påskelam med tilbehør.

Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage. Vi vil gerne have endnu flere med – unge som gamle.

Meld jer til spisningen senest 18. marts ved kirketjener Susanne K. Sørensen på tlf. 2938 2124 eller til sognepræst Vibeke Døssing på tlf. 8655 4062

Maden koster 75,- pr. voksen og 40,- pr. barn - incl. drikkevarer. Tilmelding er nødvendig!

Herunder:

Skærtorsdag i billedkunsten: Leonardo da Vincis "Den sidste nadver", et vægmaleri i klosteret Santa Maria della Grazie i Milano fra 1497. Billedet dækker hele langvæggen i klostrets spisesal, og munkene har derfor haft følelsen af at sidde tilbords med Jesus og disciplene, mens rumillusionen i billedet gør rummet større. De perspektiviske linier i væg og loft samles i et punkt i Jesu pande.

Billedet viser både indstiftelsen af nadveren og disciplenes reaktion på Jesu ord: "En af jer vil forråde mig!" De er samlet tre og tre i fire grupper og viser deres forfærdelse med krop og hænder. Judas sidder som den fjerde fra venstre, og ikke som på andre nadverbilleder med ryggen til og adskilt fra de andre. Da Vinci viser dermed, at Judas var et menneske som alle andre, som havde mulighed for at gøre både ondt og godt - men valgte det onde.

Billedet er meget medtaget og begyndte at gå i forfald få år efter færdiggørelsen, fordi Leonardo da Vinci eksperimenterede med materialerne som med så meget andet. Han malede billedet med en blanding af æggetempera og oliemaling på tørt puds - og det holder ikke. Det blev senest gennemgribende restaureret 1978 - 1999.



**MENIGHEDSMØDE FOR
ØRTING-FALLING SOGNE
SØNDAG 10. APRIL KL.
10.30
ØRTING KIRKE OG SOG-
NEHUS.**



Biskop Henrik Wigh-Poulsen

Jeg håber rigtig mange vil være med til at byde velkommen til vores nye biskop, Henrik Wigh-Poulsen, som er gæstprædikant ved højmessén denne søndag. Efter gudstjenesten byder Menighedsrådet på frokost i Sognehuset og derefter vil Henrik Wigh-Poulsen holde sit foredrag: *"Efter et trekvarter år i embede - Om vores kirke og samfund set fra biskoppens stol"*

I forlængelse af foredraget vil menighedsrådet orientere om det forgangne års begivenheder og aktiviteter i kirker og Sognehus, og forhåbentligvis kan vi få en konstruktiv drøftelse om, hvordan vi skal være kirke her hos os. Menighedsrådet er altid interesseret i at høre om ønsker og forslag til, hvordan livet omkring kirken kan styrkes, så vi bliver en kirke for alle. Vel mødt!

Af hensyn til frokosten bedes man melde sig til hos kirketjener Susanne senest fredag 1. april.

**ÅRET DER GIK
AKTIVITETSUDVALGET 2015**

Januar: Foredrag med Preben Kok og Ann Dahy:

En ventet og velkommen forstyrrelse

Februar: Fastelavnsgudstjeneste

Marts: Folkekirkens Nødhjælps indsamling

Sangaften med Odder Voices

April: Skærtorsdagsgudstjeneste og påskemåltid

Menighedsmøde med Valdemar Aastrup

Foredrag om Jeppe Aakjær ved Bjarne Nielsen

Brovst

August: Sogneudflugt til Viborg Domkirke og

Jeppe Aakjærs Jenle

September: Leonard Cohen-koncert med Brothers of Mercy

Oktober: Carl Nielsen-sangaften med Odder Voices

Foredrag med forfatterrevillingerne Morten og Søren Ellemose

November: Foredrag om Christian Speitzers liv og sørgelige endeligt

December: De ni læsninger og adventsmøde

Julekoncert med Odder Voices

Morgensang hver måned i Ørting kirke

Fire stille gudstjenester i Falling og Ørting

Massoud Fouroozandeh har en forunderlig historie at fortælle. Han er født i Teheran, Iran i 1970 og tidligere muslim. Han voksede op i Shahens tid og var 9 år gammel, da Khomeini kom til magten i Iran. Faderen var praktiserende muslim og opfordrede Massoud til at studere Koranen og leve som en trofast muslim. Moderen var religiøst åben og interesseret i blandt andet kristendommen.

I 1986, da krigen rasede mellem Iran og Irak, blev han som 15-årig kaldt ind til aktiv militærtjeneste, men han fandt krigen absurd og meningsløs. På krykker og med den ene fod i gips flygtede han gennem de kurdiske bjerge til Tyrkiet og videre til Danmark.

Efter studentereksamen gik han i gang med international markedsøkonomi og startede egen virksomhed, som han drev i fem år, indtil Jesus viste sig for ham i en bemærkelsesværdig drøm og kaldte ham til tjeneste.

Massoud blev derefter uddannet cand.theol. fra Århus Universitet.

I dag er han indsat som valgmenighedspræst i valgmenigheden Church of Love med kirker i Odense, Århus og København, hvorfra han forsøger at bygge bro mellem migrantmenighederne og folkekirken over hele landet.

Massoud har udgivet flere bøger: "Den forbudte frelse", "Islam og Kristendom, ligheder og forskelle", "Global Jihad" og "Moskeernes mange ansigter", som alle har fået mange positive anmeldelser.

Vi håber på at vejret endnu engang med os til den årlige friluftsgudstjeneste, som holdes på skift ved en af Odder provstis kirker. I år foregår gudstjenesten ved Gosmer kirke. Medbring evt. klapstole el. tæppe og madkurv. Menighedsrådet i Gosmer sørger for kaffe/the, øl og vand. Vel mødt!

**SOGNEAFTEN I
ØRTING-FALLING
SOGNEHUS
ONSDAG 25. MAJ KL. 19.30**

**DEN FORBUDTE
FRELSE -
MASSOUD FOUROOZANDEH**



Massoud Fouroozandeh

**FÆLLESGUDSTJENESTE
I GUDS FRIE NATUR
VED GOSMER KIRKE
2. PINSEDAG 16. MAJ
KL. 11.00**

MINIKONFIRMANDER 2016

Efter påske vil endnu et hold minikonfirmander få sin gang i kirke og Sognehus. Alle elever i 3. klasse får dermed mulighed for at blive lidt klogere på, hvad tro og kristendom er for en størrelse. Vi mødes en gang om ugen fra 12. april, og vil sammen gå på opdagelse i et spændende univers af både helt konkrete ting og de mere u håndgribelige ting!

Forårets minikonfirmandforløb afsluttes i forbindelse med Familiegudstjenesten 12. juni i Ørting kirke kl. 10.30, hvor der efter gudstjenesten er frokost i Sognehuset.

ÅRETS KONFIRMANDER

Herfra skal lyde ET STORT TILLYKKE til sognenes konfirmander anno 2016. Desværre er der ingen af dem som skal konfirmeres i Ørting eller Falling kirke. Jeg glæder mig derfor ekstra meget til foråret 2017, hvor vi igen skal pynte kirkerne op og byde unge mennesker og deres familier velkommen til konfirmation her i sognene.

NY PRÆSTEPRAKTIKANT I ODDER PROVSTI



Heidi Sørensen Freund

Jeg hedder Heidi Sørensen Freund, og jeg studerer dette forår på pastoralseminariet i Århus. En stor og vigtig del af dette studium er at omsætte teologi til praksis og forberede os teologer på, hvad det vil sige

at være præst. På pastoralseminariet har vi mange øvelser, samtaler og teamarbejde omkring præstens arbejde. En ting er teori og en anden er praksis – derfor er det et stort højdepunkt for os i løbet af semesteret at komme i praktik i et provsti, hvor et team af præster tager imod os. I ugerne 8, 16, 17 og 20 er jeg i praktik hos jer i Odder provsti, og jeg glæder mig utrolig meget til at få lov til at følge nogle af præsterne i deres arbejdsdag, at komme rundt i sognene og møde mennesker i deres hverdag. At være med til gudstjenester, og alt det der rører sig i kirkerne i Odder provsti.

Jeg kender Odder og omegn en smule allerede, idet mine forældre bor i Rude Strand. Selv er jeg født i Skanderborg og opvokset i Låsby. Jeg har studeret teologi i både Århus og København.

De seneste 10 år har jeg boet med min tyske mand og vores to børn i Hamburg. I Tyskland har jeg mest arbejdet i det private erhvervsliv bl.a. i en brugskunstforretning der solgte mange fine produkter fra Danmark. De sidste 4½ år har jeg været assistent på et større dansk-tysk advokatkontor, hvor netop mødet med hinanden og på forskellige sprog har været rigtig interessant og udviklende for mig. I min fritid har jeg arbejdet som frivillig i den lokale kirke, hvor jeg sammen med en veninde har holdt gudstjenester for børn i børnehavealderen.

Det er en stor glæde for mig at være vendt tilbage til mine rødder og prøve teologien af i virkeligheden. Jeg ser meget frem til min praktik og til at være sammen med jer i Odder provsti.

DEL DIN SØNDAG MED VERDENS FATTIGSTE KVINDER

Når Folkekirkeens Nødhjælp sender frivillige indsamlere på gaden ved den årlige Sogneindsamling, er fokus på verdens fattigste kvinder. Mange af dem er lige nu på flugt.

80 % af verdens næsten 60 mio. flygtninge er kvinder og børn. Når samfund bryder sammen, og kvinder og piger tvinges på flugt, er de meget sårbare. 100.000 menneskers liv er sat på 'hold' i Za'atari flygtningelejren i Jordan.

Salam på syv år har ventet i Za'atari i næsten tre år.

Selv om Salam ofte smiler, savner hun livet i Syrien. Mest af alt savner hun sin far. Han blev arresteret og forsvandt sporløst for mere end tre år siden. Hun

savner også sin storebror, der faldt i kamp mod de syriske regeringstropper. Salam er startet i første klasse i en af lejrens skoler. Hun aner ikke, hvordan hendes liv vil forme sig, men på trods af de hårde odds har hun klare planer for fremtiden. Hun vil være lærer.

Det er bl.a. piger som Salam og hendes familie, Folkekirkeens Nødhjælp ønsker at hjælpe ved årets sogneindsamling.

Meld dig som indsamler og giv et par timer af din søndag 13. marts hos indsamlingsleder **Joan Fuglsang** på **5194 3461** eller på mail:

joan.fuglsang49@gmail.com



Så længe Salam kan gå i skole og der er håb om en bedre fremtid, bliver familiens kvinder og børn i Za'atari flygtningelejren i Jordan. Der er brug for hjælp i nærområderne for at sikre de mange flygtninge et værdigt liv. Foto: Kim Dang Trong



**FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP**
actalliance



Gymnastikopvisning i Ørting Hallen

En super oplevelse venter vort publikum.

Lørdag den 2. april 2016

Skrotsamling

Så er det snart tid igen til indsamling af lopper.

Stedet er Ørting Hallen og omegn.

Lørdag den 16. april 2016.

Loppemarked i Ørting Hallen

Søndag den 17. april 2016. Kl. 12-15

Har du lyst at hjælpe så ring til

Lars Jørgensen på 60 11 12 13

(af hensyn til forplejning)

Med venlig hilsen ØFUG

Ørting by – en kulturhistorisk vandretur

Lørdag den 5. marts kl. 13 -16.00

Ørting, det er da bare en by, man kører igennem på vej til Horsens eller til Odder!

Sådan tænker sikkert mange, men selv om byen ikke ”gør så meget væsen af sig”, gemmer den på en masse spændende historier og fortællinger om husene og menneskene, der har beboet byen gennem århundreder.

I 2014 blev der afholdt en byvandring i Ørtings gamle bydel med over 70 deltagere. Efterfølgende var opfordringen til naturvejlederen og den lokalhistoriske gruppe i Ørting, at lave en tur i den nye bydel. Denne tur blev holdt i august 2015 igen med mange deltagere. Efter denne tur lød endnu en opfordring om at holde en tredje og ”sidste” byvandring i Ørting om Smedegade, som vi mangler, at fortælle om.

Ørting betyder stedet med urterne og er beskrevet første gang i 1340. Kirken er den ældste bygning i byen og er fra 1200-tallet. Der går sagn om, at før kirken blev bygget, måtte sognets folk, når de skulle i kirke, sejle over den da vandfyldte mose til Ulv Kirke, og en gang forulykkede en hel brudeskare under en sådan sejlads, hvilket blev årsag til, at byen selv fik kirke.

Byen Ørting ændrede sig radikalt, da jernbanen blev anlagt i 1904. Det gav et helt nyt bybillede, med en by der ligesom blev strakt ud og nærmest delt i to med en ny - og en gammel bydel. I den nye bydel, der opstod omkring jernbanen og stationen, blev der opført huse og virksomheder, hvor mange af dem havde relation til jernbanen, med de nye arbejdspladser det gav anledning til.

På dagens tur vil vi høre om husene og menneskene bag på byens gamle vej – Smedegade!

Efter turen slutter vi den dejlige eftermiddag af med kaffe og kage i sognehuset.

- Tilmelding: Odder Museum, tlf. 86 54 01 75
- Mødested: Ørting Kirke, Bilsbækvej, Ørting
- Pris: 50 kr.
- Arrangør: Moesgård Museum, Odder afdelingen og Lokalhistorisk udvalg LØFS
- Fortællere: Poul Henning Jensen; Villy Bengtsen, Poul Højlund Andersen, Eigil Sennels og naturvejleder Ole Sørensen, Moesgård Museums Odder afdeling.

Med venlig hilsen

Ole Sørensen, naturvejleder

Moesgård Museum, afdeling Odder Museum

Rosensgade 84, 8300 Odder.

+ 45 86540175 - 23447039

os@moesgaardmuseum.dk

Arrangementet er lavet i samarbejde med Lokalhistorisk udvalg



**Lokalerådet
for Ørting-Falling Sogne**

Fastelavnsmarch 2016

**Vel overstået
Tusind tak til alle der har taget imod
eleverne fra Margrethelyst Friskole**



**Tak til alle forældre der hjalp
med gennemførelsen af marchen.
Og sidst men ikke mindst
tak til alle eleverne.**

Støtteforeningen for Margrethelyst Friskole

Årsbrev 2015-2016

Det er støtteforeningens opgave at lave aktiviteter, der bidrager til at styrke sammenholdet og det lokale liv i og omkring Margrethelyst Friskole og ved samme lejlighed skaffe midler og opmærksomhed, som anvendes til at støtte eller synliggøre skolen.

Som det første vil vi gerne sige en STOR tak til alle der har støttet og hjulpet med til Indsamlingen for at bevare Margrethelyst Friskole. Det har været en stor opgave og fyldt en del.

Alt dette har vi ikke kunnet gøre uden alle vores sponsorer, som vi meget gerne vil takke – både kontante bidrag, men også for gaverne, som vi bruger til alle vores arrangementer. Vi modtager sponsorgaver hele året rundt, så henvend jer meget gerne, hvis I har noget I gerne vil "af med".

Arrangementer

Igen i år har vi haft nogle af vores traditionsrige arrangementer men også nye.

Games Night, Sodavandsdiskotek, Musicalens Univers foredrag ved Tina Bucholtz og fællesspisning på skolen.

Nyheden var Sommerfesten i samarbejde med ØFUG, FDF og Ørting Hallens venner, en super hyggelig dag.

Derudover har vi givet bidrag / vil vi give bidrag til:

Lejrskole til 6. klasse

Skolefest med musical, kaffesalg og tombola

Lejrskole for hele skolen

Ønskebrønd

På skolen står der en ønskebrønd, hvor alle kan ilægge ønsker til projekter eller ting, som de har brug for. Vi har sørget for bolde og andet til 3. klasse.

Kommende arrangementer

Skoleåret er ikke slut endnu, og der er stadig gode arrangementer i vente:

- 6. april og 4. maj - Fællesspisning for alle
- 4. juni – Sommerfest for alle – mere info når vi nærmer os.

Følg datoerne for vores arrangementer på hjemmesiden: <http://www.margrethelyst.dk/stoetteforening/> eller følg os på facebook.

Hjælp

Vi vil rigtig gerne høre fra de af jer, der har lyst til at hjælpe os til vores arrangementer. Det kan være at vi mangler en kage eller har brug for anden hjælp til vores virke.

Til alle medlemmer

Vi vil takke alle vores medlemmer for dit/jeres medlemsskab af Støtteforeningen for Margrethelyst Friskole.

Næste års kontingent på DKK 100,- indbetales som hidtil til: Nordea Odder, Reg. Nr. 1944 Kontonr. 8977 897034. Husk at skrive navn og adresse i kommentarfelt. Mobilpay eller swipp 20523687

Ikke medlem? Der er altid plads til flere medlemmer i Støtteforeningen.

1 års kontingent koster DKK 100,- og er personligt. Se ovenfor hvordan beløbet indbetales.

Generalforsamling 2016

Der indkaldes hermed til generalforsamling, mandag den 18. april 2016 i aulaen på Margrethelyst Friskole, umiddelbart efter skolens generalforsamling kl.19.

Vi ser frem til også at byde dig/jer velkommen i Støtteforeningen.

Mange hilsner

Støtteforeningen for Margrethelyst Friskole

Dorthe Bent, formand. Mobil 25384501

Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det indre København, at komme til en gudstjeneste med nyskrevne tekster og nykomponeret musik, at tage dit barn eller barnebarn med til babysalmesang eller høre en nonne fortælle om klosterlivet eller noget helt femte, så kom til København i Kristi Himmelfartsferien fra den 5. til den 8. maj i år. København vil summe af liv, når den store kirkelige festival "Himmelske Dage", løber af stabelen.

Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk kirkebegivenhed, som af nogen sikkert vil være kendt som Danske Kirkedage. Det holdes hvert tredje år og hver gang i en ny by. Her i 2016 er festivalen henlagt til hovedstaden, og her har man valgt, at give arrangementet navnet "Himmelske Dage". Det er festivalens ambition at udforske og debattere, hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller og spiller i fremtidens samfunds- og kulturliv, såvel som for den enkelte borger.

Festivalen er et overflødhedshorn af aktiviteter, der alle foregår i Indre By i København, som udgøres af den gamle middelalderby.

Nytorv er centrum for de store fællesarrangementer og koncerter med både kendte og nye navne. Men der vil samtidig være masser af arrangementer, at på opdagelse i, rundt i byens kirker, forsamlingslokaler og kulturinstitutioner, ligesom organisationer, foreninger, kirker og mange andre vil byde på debat, samtalesaloner, events, workshops og musik i telte rundt omkring på byens pladser.

Man kan kalde festivalen en slags kirkernes folkemøde. Der vil være oplevelser for alle sanser, for alle aldersgrupper og for alle nysgerrige sjæle. Fra tidlig morgen til sen aften.

Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.facebook.dk/himmelskedage og på www.himmelskedage.dk, hvor det endelige program vil blive offentliggjort primo marts.

KUNSTUDSTILLING I PÅSKEN



Skærtorsdag 24. marts

Langfredag 25. marts

Hver dag fra 10 - 16

Entré 25, børn gratis

Lodtrækning om kunst på entrébilletten

ØRTING HALLEN

G U D S T J E N E S T E R

		Ørting	Falling	Gylling	Alrø
3. marts	Torsdag		19.00 Stille		
6. marts	Midfaste	Kirkeligt møde i Odder Sognekirke kl. 10.30			
13. marts	Mariæ bebudelse		10.30		19.00
20. marts	Palmesøndag			16.00	
24. marts	Skærtorsdag	17.00		16.00	
25. marts	Langfredag		14.00		10.30
27. marts	Påskedag	10.30	9.00	10.30	9.00
28. marts	2. Påskedag				
3. april	1. s. e. påske			9.00 HKN	10.30 HKN
10. april	2. s. e. påske	Gudstjeneste ved HWP Menighedsmøde 10.30			19.00
17. april	3. s. e. påske			10.00 konf.	
22. april	Bededag	14.00			
24. april	4. s. e. påske		10.30	9.00 HKN	10.30 HKN
1. maj	5. s. e. påske	10.30			
5. maj	Kr. Himmelfart			9.00 VDP	
8. maj	6. s. e. påske		9.00 ML		10.30
15. maj	Pinsedag	9.00	10.30	10.30	9.00
16. maj	2. Pinsedag	Friluftsgudstjeneste ved Gosmer kirke kl. 11			
22. maj	Trinitatis søndag			9.00	10.30
29. maj	1. s. e. Trin	10.30			
5. juni	2. s. e. Trin			10.30	9.00
12. juni	3. s. e. Trin	10.30 Familieguds- tjeneste			
19. juni	4. s. e. Trin			19.00	
26. juni	5. s. e. Trin		10.30		9.00 VDP

HWP - Biskop Henrik Wigh Poulsen, HKN - Helge Kjær Nielsen

VDP er på kursus i uge 14.

Kirkebil:

Til gudstjenesterne i Ørting og Falling kirker og til menighedsrådets arrangementer i Sognehuset kan man bestille kirkebil hos Odder Taxa på telefon 86543500. Kirkebilen bestilles senest halvanden time før afhentning.