

ØRTING-FALLING

Sogneblad



FORÅR 2014

Præst:
Sognepræst Vibeke Døssing Petersen
vdp@km.dk
8655 4062

Sognepræst i Gylling og Alrø
Marianne Lyst
ml@km.dk
8655 1050

Kirkegård:
Graver Jens T. Pedersen
graver@oertingfallingkirker.dk
3033 7860

Kirketjener og sognehus:
Susanne Kjærsgaard Sørensen
kirketjener@oertingfallingkirker.dk
2938 2124

Formand for menighedsrådet:
Jens Peter Petersen
8094formand@sogn.dk
8655 4318

Redaktør af Sogneblad og www:
Vibeke Døssing Petersen
Lise Laursen
sogneblad@oertingfallingkirker.dk
8655 4418

Næste nummer af Sognebladet har
deadline 6. maj 2014 og udkommer i
den sidste uge af maj.

Bidrag fra lokalområdets foreninger
og privatpersoner vil være meget
velkomne. Vi forbeholder os ret til at
forkorte og redigere.

INDHOLD:	SIDE
Sogneaftner	4
Borgermøde	5
Kommende arrangementer	6 - 7
En kirkesangers beretning	8 - 9
Annoncer	10
Sognekalender	11
Gudstjenesteliste	bagsiden

SOGNEINDSAMLING SØNDAG D. 9. MARTS 2014

STØT KAMPEN MOD SULT

Det giver en god fornemmelse i maven



Indsamlingen sætter fokus på Etiopien, som for præcis 30 år siden oplevede den store sultkatastrofe, der med Bob Geldofs Live Aid koncerter fik verdens bevågenhed.

Folkekirkens Nødhjælp ønsker at markere 30-året ved at vise, at selvom klimaet er barsk og vilkårene svære, er der sket fremskridt i Etiopien siden da - især i byerne. På landet er der stadig store udfordringer og de indsamlede midler vil bl.a. gå til at sikre fattige bønder større høst og alternative indtægtskilder og ruste bønderne til at tackle klimaforandringerne, så de kan undgå en gentagelse af katastrofen.

Sogneindsamlingen organiseres af over 1000 frivillige, som sikrer, at indsamlingen bliver vellykket.

Hos os er det Joan Fuglsang og Kirsten W. Rasmussen, som er koordinatører, men vi har brug for dig som indsamler.

Hvis du har lyst til at bruge et par timer af din søndag på et godt formål, så kontakt Joan på 86554213 eller Kirsten på 86551034 og meld dig på banen.



Find os på facebook: Ørting og Falling Kirker

SOGNEAFTNER

Fortælleaften med Ole Sørensen fra Odder/Moesgård Museum Ørting Kirke og Sognehus 27. februar kl. 19.30

Den ældste skriftlige kilde, hvor navnet Ørting optræder, er fra 1340. Ifølge bog over danske stednavne betyder navnet stedet med urterne. En anden forklaring på bynavnet stammer fra byens og dens markers beliggenhed på et højdedrag, der i form af et øre er omgivet af den store eng- og mosestrækning mod nord og vest, og tillige fra et tingsted, der har været ved byen på en plads, der helt op i nyere tid benævnes som tingsletten.

Arkæologiske fund viser, at der har boet folk i Ørting siden jernalderen. I dagens Ørting er den ældste bygning kirken fra 1200-tallet.

Sognepræst Vibeke Døssing og naturvejleder Ole Sørensen, Moesgård Museums Odder afdeling, vil denne aften tage tilhørerne med på en ”fortællerejse” fra vikingetid til nutid, hvor udgangspunkt for fortællingerne er kirkens rum, kirkens inventar og ikke mindst personerne bag!

Vi slutter aftenen af med kaffe og nogle af de dramatiske fortællinger om hekseprocesserne i Ørtingområdet og om en beboer på Ørting fattiggård, Ingrid Marie Johansdatter, og hendes meget specielle livsforløb.

Velkommen til en aften med gode historier og fortællinger om Ørting Kirke og sogn.

Fortælleaften med skuespiller Karin Flensborg ”De syv dødssynder” Ørting-Falling Sognehus 20. marts kl. 19.30



I middelalderen fandt man frem til, at i mængden af menneskelige svagheder var der syv, der skilte sig ud som de værste: Hovmod, vrede, gerrighed, misundelse, dovenskab, fråseri og utugt.

I en perlerække af fortællinger, som strækker sig fra Vikingetiden til Karen Blixen, sætter Karin Flensborg med sin eminente fortælleevne disse dødssynder i en nutids-optik. Det bliver en aften, hvor hun vil svinge pisken over dagens dansker til både gys, grin og eftertanke.

Og måske vil vi få svar på spørgsmålet: Er synderne syndige nu om dage?

BORGERMØDE

25. FEBRUAR 2014

KL. 19

ØRTING HALLEN

Dagligvarebutik i Ørting?

- **Hvad er behovet**
- **Vigtigheden af en lokal handelsmulighed**
- **Ingen butik, ingen tilflyttere**
- **Ingen butik påvirker huspriserne**

**Mød op og vær med til at styrke
vores lokalsamfund**

hilsen

Ørting-Falling Fællesråd

DET SKER I KIRKER OG SOGNEHUS

Fastelavn i Ørting Kirke og Sognehuset

Lørdag 1. marts kl. 14

Efter de seneste to år, hvor fastelavns-gudstjenesten har måttet holde flyttedag pga. vinterferien, kan vi endelig igen holde fastelavn i den rigtige weekend. FDF'erne, sognepræsten, menighedsrådet og frivillige vil glæde sig til at se mange festligt udklædte børn (og voksne!) til familie- og fastelavns-gudstjeneste.

Efter en kort gudstjeneste bliver der slået katten af tønden i Sognehuset, og efterfølgende vil der blive serveret kaffe/the, sodavand og fastelavnsboller. Årets kattedronning og kattedekonge vil blive kåret, ligesom der også vil være en præmie til årets bedst udklædte.

Stillegudstjeneste

Falling Kirke

tirsdag 4. marts kl. 19

En stillegudstjeneste er en kort gudstjeneste med færre ord og mere plads til ro og fordybelse, så vi får fornyet energi til hverdagen.

Vi rykker sammen i koret, lytter til tekst og musik og mærker efter, hvad der vil sige os noget på denne hverdagsaften.

Det Kirkelige Møde

Søndag 16. marts kl. 10.30-15.30 i Odder Sognekirke og Kirkecenter

En gang om året afholdes Det Kirkelige Møde i Odder Sognekirke.

Det er en fælles kirkedag for alle sogne i Odder Provsti i samarbejde med Odder Valgmenighed. En dag, der indledes med gudstjeneste i Odder Sognekirke.

Efterfølgende er der fællesspisning i Kirkecentret.

Ved gudstjenesten prædiker i år tidligere

kirkeminister Birthe Rønn Hornbech, som også vil holde foredrag efter frokosten.

Det koster 50 kr./ person for frokosten, og man kan tilmelde sig hos sognepræst Vibeke Døssing Petersen på tlf. 8655 4062 / vdp@km.dk eller direkte til Kirkekontoret i Odder 8780 2530 / odder.sogn@km.dk

Teologiens Døgn i Aarhus 4. april kl. 16 til 5. april kl. 16

Ramler verden nu?

Historien er præget af en række årstal, som markerer sammenbrud, katastrofer og nybrud. 1764, 1814, 1864, 1914, 1944, 2004, ... rækken er lang.

Når verden er ramlet, har folk altid søgt kirken, og teologien har altid budt ind med tolkninger og svar. Dens svar er helt afgørende for det samfund, vi har i dag. Men i dag er det ikke kun teologien, der svarer – andre byder også ind. Hvad svarer de, hvad svarer teologien, og hvad skal man tro?

Hvis man interesserer sig for religion, tro, etik, moral, spiritualitet, historie, kultur og samfund kan man finde bud på mulige svar – og diskutere dem - i rækken af foredrag, workshops, udstillinger, rundvisninger, film og debatter på Teologiens Døgn 2014. Se www.teologiensdogn.dk

Børne- og familiegudstjeneste

Ørting Kirke,

lørdag 12. april kl. 14

Som optakt til påsken og som afslutning på denne vinters minikonfirmandforløb holder vi gudstjeneste, hvor påskens begivenheder vil udspille sig i kirkerummet med minikonfirmanderne som aktører.

Påskemiddag
Ørting Kirke og Sognehuset
Skærtorsdag 17. april kl. 17

Skærtorsdag er der, traditionen tro, sen eftermiddagsgudstjeneste i Ørting kirke. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i sognehuset, hvor vi håber rigtig mange har lyst til at deltage. Middagen står på påskelam og koster 75,- for voksne og 40,- for børn og prisen er incl. drikkevarer. Tilmelding til middagen er nødvendig og kan ske til kirketjener Susanne Kjærsgaard Sørensen senest 10. april på tlf. 2938 2124 eller via e-mail: kirketjener@oertingfallingkirker.dk



Nadverbillede af Arne Haugen Sørensen

Konfirmation i Ørting-Falling
Ørting Kirke
Søndag 18. maj kl. 10.30

Christian Holst Kjærsgaard
Johanne Skovgaard Terp
Kasper Birkedal Svendsen
Katja Weyer
Loui Sebastian Matache Skovgaard
Lucas Bisgaard Andersen
Magnus Theodor Døssing Petersen
Mathias Schermer
Natasja Katrine Andersen
Rasmus Langdahl
Sanne Søndergaard Nielsen

Sogneaften og
menighedsmøde

11. juni kl. 19 i Sognehuset

Menighedsrådet står for aftenen, hvor alle har mulighed byde ind med kommentarer og forslag til kirkens rolle i vores sogne. Der er oplæg ved sognepræst Anders Bonde, som har landsbyen og landbokulturen som inspirationskilde. Menighedsrådet er vært ved ost og rødvin.

Sæt allerede nu X i
kalenderen
søndag 15. juni

Gylling-Alrø og Ørting-Falling går sammen om en anderledes gudstjeneste

15. juni kl. 21 i Alrø Kirke.

Under overskriften: ”Poetisk fordybelse” og ud fra holdningen, at ”Livet er smukt”, skal vi denne sommeraften lytte til musik og sang ved troubadouren Gorm Bull, Viborg og digtoplæsning ved Marianne Lyst og Vibeke Døssing.

Nærmere information følger i sommerens Sogneblad.

Artiklerien i Sognebladet om kirken som arbejdsplads er nu kommet til kirkesangerjobbet.

Første artikel var i Sognebladets vinternummer og handlede om kirkegårdsgraverens arbejde.

En kirkesangers beretning

af Kamma Vistisen Carøe

Jeg bor i Katstrup ved Hovedgaard og er gift med Carsten. Vi har 2 piger, 2 svigersønner og 6 børnebørn samt 2 dværggravhunde!

Jeg er en såkaldt efterkrigsmodel årgang 1946 – den store årgang - født og opvokset i Kolding.

Tretten år på telegraf

Efter realeksamen søgte jeg job hos Post- og telegrafvæsenet og var de næste 38 år hos telegrafvæsenet i hhv. Kolding og senere i Slet, Århus. Min tid i Kolding fra 1963 til 1976 var på telegraf, hvor telegramteksterne kom på fjernskriver på lange strimler, som skulle limes på telegramblanketten – man skulle være hurtig og skære de rigtige steder med en slags messingnegl.

Vi sad med kæmpestore, tunge høretelefoner i indtelefonering, hvor folk ringede til for at få sendt et telegram. Preben Kaas har lavet en parodi på "Telegraf", og det foregik nøjagtig, som man kan høre.

Vi skrev lykønskningstelegrammerne i hånden med fyldepen – senere på skrivemaskine.

Jeg var i den periode adskillige gange udstationeret ved Hovedtelegrafkontoret i Nørregade i København – det var et dejligt sted at være, og jeg blev også tilbudt at blive forflyttet derover, men sagde nej tak. Jeg var også udstationeret i 1967, da Margrethe og Henrik blev gift – der var så travlt, at man måtte bruge vindueskarmene til skrivemaskinerne, når vi tog imod telegrammer.

Kamma og den kolde krig

Tilbage i Kolding tog jeg en teknisk uddannelse og blev nu flyttet til en bunker udenfor Kolding. En kæmpe forstærkerstation med telex til udland – nødcentral osv. Alt var hemmeligt og spændende, og her mødte jeg min mand Carsten. I 1976 blev Carsten og jeg tilbudt forflyttelse til en ny stor kommunikationsafd/forstærkerstation ved P&T i Slet, Århus, og det tog vi imod og var begge med til

at bygge al data- og telekommunikation op i nuværende TDC. Her var der også hemmeligt kontor uden vinduer med video-overvågning, og dette blev jeg teknisk administrativ leder af. Jeg blev clearet til "Hemmelig" og tog imod en militærkurér hver uge, som kom med opdaterede databånd osv. Hold da op, man var en vigtig person - følte jeg.

Ny uddannelse - nye muligheder

Efter den kolde krig var slut, var der ikke mere brug for det hemmelige tekniske kontor, og det blev nedlagt. Jeg kom herefter til Lønningskontoret, hvor jeg blev chefsekretær for lønchefen, og her sluttede jeg efter 38 år ved TDC - tidligere P&T. Vores afdeling skulle udliciteres, og jeg tog imod en fratrædelsesordning med 3 ½ års løn og statstjenestemandspension og en ny uddannelse betalt, og det tog jeg imod sammen med 499 andre.

Jeg har spillet klaver, siden jeg var 5 år, og i 1987 blev jeg spurgt, om jeg ville være afløser for kirkesangeren i Ørridslev og Vedslet, og det sagde jeg ja til. Her tog jeg kirkesangeruddannelsen ved Løgumkloster Kirkemusikskole, Horsens afdeling. Jeg tog først grunduddannelsen, og derefter sprang jeg på eksamenslinien. Der fik jeg også lige mit klaverspil sparket på plads igen efter en del år uden den store interesse.

Manden i ternet skjorte og fløjlsbukser

I Odder Avis så jeg i 1993 en annonce om ny kirkesanger i Ørting Kirke. Den søgte jeg, og så rejste jeg til Californien på forretningsrejse med Carsten og glemte alt om det. En morgen ringede vores datter derover og sagde: "Mor! du skal komme og synge i Ørting Kirke – de vil høre dig!"

Så dagen efter, vi kom hjem fra USA, mødte jeg op i Ørting Kirke om aftenen. Her var der en masse mennesker – hele menighedsrådet samt et par stykker mere – men det var på grund af det nye alter, at alle var samlet. Kru-

cifikset var dog ikke sat op på det tidspunkt, men det var man meget optaget af. Midt i forsamlingen gik en mand rundt i ternet skjorte og fløjsbukser, og jeg tænkte, at det må være tømmeren. Nej, det var sognepræst Valdemar Aastrup – og hans ægtefælle ville spille til, hvis jeg ville synge en salme. "Hold da op", tænkte jeg, "hans kone ville spille til!" Jeg vidste jo intet om, at Elsa Aastrup også var organist. Men det var hyggeligt – vi fik kaffe i konfirmandstuen bagefter, og der var en god stemning. Næste dag ringede Valdemar til mig og sagde: "Vi vil godt have dig!" Jamen, så er jeg blevet hængende siden og kan slet ikke undvære det.

Livrem og seler

Sidst i 90'erne begyndte jeg på kordegneuddannelsen og blev færdiguddannet i 2000. Jeg har altid sat mit arbejdsliv meget højt, sikkert for højt i forhold til min familie. Min familie og venner er kommet i anden række, når jeg skulle være klar til gudstjeneste eller kirkelig handling. Jeg går med livrem og seler og kunne aldrig drømme om at komme uforberedt til mit arbejde.

Kirkesangeren får det sidste ord

Jeg kan lide arbejdet som kirkesanger, og jeg er stadig den, der får ordet som den første og den sidste i Kirken med min indgangs- og udgangsbøn!! Og så er det altid en fornøjelse at synge i et kirkerum med en skøn akustik. Der har også været mange sjove episoder – de fleste ved alle de bryllupper, der har været i kirken.

Jeg tog kirkesangeruddannelsen, fordi jeg gerne vil have papir på noget, jeg kan, men jeg er også parat til forandring og nye tider og rutiner og ser det som en udfordring. De to år, vi ikke havde en fast præst tilknyttet, var i sig selv en udfordring, idet vi havde sytten forskellige præster som afløsere, og der er ikke to, der gør det ens.

Jeg har skyklapperne ude

Jeg mener selv, jeg er professionel i de øjeblikke i et menneskets liv, som kræver

Kirken. Valdemar Aastrup sagde til mig, da jeg startede her i Ørting: "Er menigheden ked af det, skal de kunne se enten på præsten eller degnen og falde til ro ved det"

– Stoneface!

Jeg har skyklapperne ude og bliver ikke påvirket af situationen, når jeg er på arbejde.

Sognepræsten i Kattrup-Tolstrup har altid benyttet mig til de begravelser og bisættelser af børn og unge, der har været i hendes pastorat gennem årene. Jeg har endda været med til at sænke en lille babykiste ned med silkebånd. Jeg tænker selvfølgelig over det bagefter, men når jeg er i situationen, kan jeg bevare overblikket.

Udover mit job som kirkesanger arbejder jeg som frivillig på plejehjemmet Skovly i Hovedgård, hvor jeg hver fredag formiddag, sammen med organisten, står for fællessang, som er en ønskekoncert for de ældre på hjemmet og i byen, og hvor vi af og til får lov til at optræde på slap line. Det kan virkelig samle folk, og der kommer ca. 50 mennesker, gamle og syge, men glade når de går derfra. Det er dejligt.



Sidste nyt

Skolepatrulje

Har du/I ikke mulighed, tid og lyst til at hjælpe den lokale skole: Margrethelyst Friskole. Siden november 2012 har forældre, og andre lokale frivillige været med til at sikre, at elever der skal krydse Horsensvej, kan gøre det under betryggende forhold. Skolepatruljen er til stede fra kl. 07.10 til kl. 07.40 ved vejchikanen.

Hvis du/I vil hjælpe os vil du/I som udgangspunkt skulle have vagt hver 14. dag.

Kontakt Jan Kjærsgaard:
formand@margrethelyst.dk eller på tlf. 20 65 53 50

Fastelavnsmarch 2014

Det er desværre ikke lykkedes for Margrethelyst Friskole at få arrangeret den årlige fastelavnsmarch, søndag den 2. marts 2014 med eleverne fra skolen.

Vi håber at vi kan vende stærkt tilbage i 2015 og dermed fastholde den gamle tradition med at eleverne fra den lokale skole går fastelavnsmarch/fastelavnssoldater.

Margrethelyst
Friskole 

en
**RUMMELIG
SKOLE**
i bevægelse

KUNSTUDSTILLING I PÅSKEN

Skærtorsdag 17. april
Langfredag 18. april
Påskedag 20. april
Hver dag fra 10 - 16
Entré 25, børn gratis
Lodtrækning om kunst
på entrébilletten



ØRTING HALLEN

S O G N E K A L E N D E R

Torsdag 27. februar kl. 19.30

Ørting Kirke og Sognehus
Ørting fra vikingetid til nutid
Ole Sørensen og Vibeke
Døssing Petersen

Lørdag 1. marts
Kirkehøjskole i Torrild

Lørdag 1. marts kl. 14
Fastelavnsgudstjeneste i
Ørting Kirke, derefter
fastelavnstest i Sognehuset

Tirsdag 4. marts kl. 19
Stillegudstjeneste i Falling
Kirke

Søndag 9. marts
Sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælp

Mandag 10. marts kl. 14
Helge Kjær Sørensen, Gyl-
lingskov, fortæller. Derefter
kaffe til medbragt brød og
banko. Pensionistforeningen.

Torsdag 13. marts
Sønderjysk kaffebord
Torsdagsklubben

Søndag 16. marts kl. 10.30
Det kirkelige møde. Fælles-
gudstjeneste for Odder Provsti
med Birthe Rønn Hornbech

Torsdag 20. marts kl. 19.30
Sogneaften med skuespiller
Karin Flensborg. Fortælleaf-
ten om de syv dødssynder.

Torsdag 27. marts
Jysk tøjsalg i Torsdagsklubben

Onsdag 9. april kl. 19
Stillegudstjeneste i Falling
Kirke

Torsdag 10. april
Påskepynt med Elly L. Ander-
sen i Torsdagsklubben

Lørdag 12. april kl. 14
Familiegudstj. med minikon-
firmanderne i Ørting Kirke

Mandag 14. april
Afslutning i Pensionist-
foreningen

Torsdag 17. april kl. 17
Gudstjeneste med efterfølgen-
de påskemiddag i Sognehuset.
Husk tilmelding.

Torsdag 8. maj
Afslutning i Torsdagsklubben

Mandag 12. maj
Udflugt i Pensionistforenin-
gen

Søndag 18. maj kl. 10.30
Konfirmation for Ørting og
Falling i Ørting Kirke

Onsdag 11. juni kl. 19
Sogneaften og menigheds-
møde i Sognehuset.

Torsdag 28. august
Menighedsrådets
pensionistudflugt.

TIL GUDSTJENESTELISTEN NÆSTE SIDE

* 16/3 Kirkeligt møde i Odder. Fælles arrangement for hele provstiet. Se omtale side 6.

** HUSK: Tilmelding til fællesspisningen Skærtorsdag - senest den 10. april

ABH = Anne Bundgaard Hansen
DRS = Dorte Rebsdorf Sørensen
HKN = Helge Kjær Nielsen

OBS! I uge 10+11 og igen i uge 17+18 vil man kunne se et nyt ansigt i sognene, da præstepraktikant Sara Maigaard vil følge Marianne Lyst og mig noget af tiden. Sara vil bl a. prædike ved gudstjenesten i Ørting kirke 9. marts kl. 10.30. Jeg håber I vil tage godt imod hende og evt. give hende feedback, da det er det, hun lærer allermost af. Hilsen sognepræst Vibeke Døssing



	Ørting	Falling	Gylling	Alrø
1. marts Lørdag	14 Fastelavn Børnegudstjeneste	*	*	*
2. marts Fastelavn	*	*	10.30	9
4. marts Tirsdag	*	19 Stillegudstjeneste	*	*
9. marts 1.s.i Fasten	10.30	*	*	11
16. marts	Kirkeligt møde i Odder Kirke *			
23. marts 3.s.i Fasten	*	*	*	19
30. marts Midfaste	*	10.30	10.30 HKN	16 HKN
6. april Mariæ Bebud.	10.30 ML	*	9	*
9. april Onsdag	*	19 Stillegudstjeneste	*	*
12. april Lørdag	14 Børnegudstjeneste	*	*	*
13. april Palmesøndag	*	*	*	9 VDP
17. april Skærtorsdag	17 **	*	*	*
18. april Langfredag	*	10.30 Liturgisk	9 VDP Liturgisk	*
20. april Påskedag	9	10.30	9 DRS	10.30 DRS
21. april 2. Påskedag	*	*	*	*
27. april 1. s. e. påske	*	*	*	19
4. maj 2. s.e. påske	10.30	*	10.30	9
11. maj 3. s.e.påske	*	*	10.30 konf.	*
16. maj Bededag	*	10.30	*	10.30
18. maj 4.s.e.påske	10.30 Konfirmation	*	10.30 Konf.	*
25. maj 5. s.e.påske	*	*	10 Konf.	12 Konf.
29. maj Kr. Himmelfart	*	*	10	14.30
1. juni 6. s.e. påske	*	*	*	*
8. juni Pinsedag	10.30 ABH	9.00 ABH	10.30	9.00
9. juni 2. Pinsedag	Friluftsgudstjeneste fælles for hele Odder Provsti ved Alrø Kirke kl. 11			
15. juni Trinitatis	Sommergudstjeneste med musik og digte i Alrø Kirke kl. 21			