

ØRTING-FALLING

Sogneblad



FORÅR 2013

Præst:

Sognepræst Vibeke Døssing Petersen
vdp@km.dk
8655 4062

Sognepræst i Gylling og Alrø
Marianne Lyst
ml@km.dk
8655 1050

Kirkegård:

Graver Jens T. Pedersen
graver@oertingfallingkirker.dk
3033 7860

Kirketjener og sognehus:

Susanne Kjærsgaard Sørensen
kirketjener@oertingfallingkirker.dk
2938 2124

Redaktør af Sogneblad og www:

Vibeke Døssing Petersen
Lise Laursen
sogneblad@oertingfallingkirker.dk
8655 4418

Næste nummer af Sognebladet har deadline
5. maj 2013 og udkommer i den sidste uge af
maj.

Bidrag fra lokalområdets foreninger og privat-
personer vil være meget velkomne. Vi forbe-
holder os ret til at forkorte og redigere.

**Ørting-Falling menighedsråd
pr. 2. december 2012:**

Sognepræst
Vibeke Døssing Petersen

Formand, kontaktperson
Jens Peter Petersen

Næstformand, kasserer, præstegårdsudvalg
Kaj Rudebeck

Aktivitetsudvalg, valgbestyrelse
Anne Marie Holm Mortensen

Kirkeværgen
Poul Andersen

Sekretær
Lissi Berg

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Villy Bengtson

Inderlig jeg længes
Efter Vaar, men Vintren strænges;
Atter Vinden om til Nord!
Kom Sydvest, som Frosten tvinger!
Kom med dine Taagevinger!
Kom og løs den bundne Jord!

Der er kun én Gud - men mange gudsbilleder

Af sognepræst Vibeke Døssing Petersen

Vi ved ikke, hvordan Gud ser ud. Vi har kun billeder og ord til at beskrive Gud med, men det er ikke Gud! Gud er meget større og meget mere, end vi overhovedet kan forestille os. Men vi mennesker kan slet ikke lade være med at gøre os billeder af Gud. Sådan er vores hjerne nu engang skruet sammen. Og når vi står overfor det ukendte, så kan vi ikke gøre andet, end at sammenligne det endnu ukendte med noget, der er lidt mere kendt. I Det Gamle Testamente støder vi på billeder af Gud som fx hyrde, klippe, borg og kilde.



Gud skabte!

”Vi tror på Gud Fader, himlens og jordens skaber”. Sådan lyder det hver søndag, når vi siger eller synger Trosbekendelsen i kirken. Det er større og vel egentligt også helt ufatteligt at tænke, at alt det skabte, der findes i verden, har ét ophav, Gud.

Michelangelo fremstiller Gud, som mange af os sikkert kan genkende, nemlig som den ældre, kraftfulde mand med stort gråt skæg. På billedet, der er fra det Sixtinske Kapel i Rom har han en ung, smuk kvinde under armen. Det er Visdommen, der har været ved Guds side lige fra Verdens skabelse.

I skabelsesberetningerne i Biblen hører vi om, hvordan alt var øde og tomhed, og Guds Ånd svævede over vandene. Derefter følger beretningerne om, hvorledes Gud skabte orden i det

kaos – skabte orden i verden, for uden orden kan vi ikke orientere os. Vi kan ikke navigere uden verdenshjørner, uden opdeling af tiden i nat og dag og årstider. Gud så at det var godt! Hvad så derefter? Trækker Gud sig så tilbage i sin himmel og lader alt stå til, eller har han en finger med i spillet ved alt, der sker?



Lægger Gud sine hænder som et beskyttende værn omkring sit skaberværk, eller vil han bruge sin magt til at knuse det? Er Gud den, der våger over os, eller den, der overvåger os? Ser vi trøst eller trussel, når vi betragter billedet? Ja, det er jo helt individuelt, hvordan vi opfatter det.

Ser man billedet af stjernefælden, der ligner et øje, vil vores livserfaring have afgørende indflydelse på, hvordan vi opfatter netop det billede af Gud.

Den, der har en generel tillid til, at andre vil én det godt, vil måske føle Gud som den, der følger med og aldrig lader én i stikken. En anden vil føle sig holdt øje med.



Gud og far!

Det er helt unikt for kristendommen, at vi kalder vores Gud for far. Det er fra Jesus vi har det. Det var Jesus, der lærte disciplene at bede til Gud med ordene: "Fader Vor, du som er i himlene".

Vort eget Guds billede dannes allerede i barndommen. Det billede vi har af Gud som far, er præget af den erfaring vi gør os med fædre. De billeder vi har af, hvad en far er, bestemmer vores opfattelse af Gud som far. Nogle ser Gud som den beskyttende, tolerante og kærlige far, mens andre føler, som billedet viser, at man er den lille, der peges fingre af og som ikke kan gøre noget rigtigt.



Billeder af Gud er der mange af. Uendeligt mange. Det er vores fantasi, fatteevne, erfaringshorisont, der sætter grænserne for, hvordan vi opfatter Gud, og det er vores udtryksmuligheder og evner, der begrænser os i at udtrykke billederne.

Gud er, når alt kommer til alt, umulig at indfange, lige meget hvor mange forskellige billeder, vi forsøger at beskrive Gud med. Men selv om det ikke lader sig gøre, kan vi slet ikke lade være med at forestille os Gud. Sådan er det bare, og det spændende spørgsmål er:

Hvordan ser dit Guds billede ud, og er du bevidst om, hvilke oplevelser i dit liv, billedet er farvet af?



Det kirkelige møde

Søndag 3. marts kl. 10.30 Odder kirke og kirkecenter

Traditionen tro holdes der en fælles kirkedag for alle sogne i Odder Provsti søndag d. 3. marts. Dagen begynder med gudstjeneste i Odder Sognekirke kl. 10.30 hvor Helge Kjær Nielsen er prædikant. Efterfølgende er der fælles spisning i Odder Kirkecenter.

Efter frokosten er der foredrag i Kirkecenteret med forfatter Jens Smærup Sørensen. "Hjertet slår og slår" er titlen på foredraget. Jens Smærup Sørensen vil komme ind på spørgsmål om fædre og sønner, om børneopdragelse før og nu, om frigørelsens nødvendighed og frihedens pris.

Det sker i kirker og sognehus

Babysalmesang

Sognepræsterne og Tine Mynster har planlagt endnu et forløb med sang, bevægelse og musikoplevelser for de helt små og deres forældre.

I dette forår foregår babysalmesangen om torsdagen fra kl. 10 i Gylling og Ørting kirke efter følgende plan:

18. april Gylling

25. april Ørting

2. maj Gylling

16. maj Ørting

23. maj Ørting

30. maj Gylling

Deltagelse er GRATIS, men det er nødvendigt med tilmelding, da der kun er plads til 10 babyer. Tilmelding kan ske til Vibeke Døssing på 8655 4062 eller vdp@km.dk.

Famili gudstjeneste Palmesøndag

24. marts i Ørting kirke 10.30

Der holdes famili gudstjeneste i Ørting kirke Palmesøndag, hvor vi bl.a. skal høre om påskens begivenheder.

Vinterens minikonfirmander medvirker ved gudstjenesten, og derudover kommer der en helt speciel og anderledes kirkegænger i kirke den dag! Alle, store som små, er hjertelig velkomne til en gudstjeneste, der garanteret byder på uventede oplevelser.

Gudstjeneste og fællesmåltid Skærtorsdag

28. marts kl. 17 i Ørting kirke og Sognehus

Efter eftermiddagsgudstjenesten kl. 17 er der traditionen tro fællesspisning i Sognehuset, hvor menuen ikke overraskende står på lam. Deltagelse i spisningen koster 50,- per person og betales på dagen. Tilmelding til spisningen skal ske til kirketjener Susanne Kjærsgaard Sørensen på 2938 2124 inden fredag d. 22. marts

Liturgisk gudstjeneste Langfredag

29. marts kl. 10.30 i Falling kirke

Ved den liturgiske gudstjeneste er der ingen prædiken.

Gudstjenesten består af tekstlæsninger fra Jesu Lidelseshistorie, bønner, salmesang, musik og velsignelse.

I modsætning til en almindelig gudstjeneste står man op under salmesangen og sidder ned under de mange tekstlæsninger.

Påskedag

søndag 31. marts Ørting kirke kl. 10.30

Ved gudstjenesten påskedag vil kirkens nye alterdug blive taget i brug.

Efter gudstjenesten vil der være kirkekaffe og mulighed for at kigge nærmere på alterdugen, der er kniplot af Maren Markussen (Se nærmere side 7)



Kirke & Kødsovs i Ørting kirke

Tirsdag 9. april kl. 17

Overskriften dækker over eftermiddagsgudstjenester på hverdage for de mindste med deres forældre/bedsteforældre.

Kl. 17 er der i kirken en kort gudstjeneste med bibelfortælling og glade sange og salmer. En halv time efter spiser vi spaghetti og kødsovs i Sognehuset, hvor der også er plads til leg og hygge, inden arrangementet slutter ca. kl. 18.45.

Der er tilmelding til maden senest torsdagen før på tlf. 2938 2124.

Maden koster 25,- for voksne og 10,- for børn. Vel mødt!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste Kirke & Kødsovs tirsdag den 18. juni

Det sker i kirker og sognehus - sogneaftner

Det nye menighedsråd har nedsat et aktivitetsudvalg, som skal stå for menighedsrådets kulturelle og kirkelige arrangementer. Udvalget består af sognepræst Vibeke Døssing Petersen og Anne Marie Holm Mortensen fra menighedsrådet og et antal frivillige medhjælpere.

Aktivitetsudvalget kalder disse arrangementer for **Sogneaftner**. I foråret er der planlagt to:

Syng foråret frem

12. marts kl. 19.30 er der igen sangaften i Ørting-Falling Sognehus. Det er sognenes organist Søren Jensen, der står for aftenen og for fællessangene. Koret Odder Voices, som øver i Sognehuset hver tirsdag, har til denne aften haft et samarbejde med den fine sanger og sangskriver Kirstine Birk fra Malling. Kirstine Birk synger egne country-inspirerede ballader, og kordirigent Catarina Bosæus har lagt korstemmerne på.

Der er gratis adgang og kaffe!

Kaj Munk

Dramatiker, forkynder, heltedyrker, provokatør og national helgen

Foredrag 10. april kl. 19 ved lektor Troels Rønsholdt.

I 30-erne og under 2. verdenskrig indtog digterpræsten Kaj Munk en uhyre central position i den danske offentlighed – altid udfordrende og frygtløs, ofte paradoksal og uforudsigelig. For mange – især på venstrefløjen – virkede han som en rød klud med sin provokerende kritik af demokratiet og ved sin åbenlyse dyrkelse af store ”personligheder” som Hitler og Mussolini. Under Besættelsen blev han – efter en del vaklen i 1940 med fortsat kritik af parlamentarismen og de korrupperede og slappe politikere og med sin støtte til Niels Bukh som landets frelser – en del af den nationale samling, og ved sin død national martyr med helgenstatus. Frem til i dag har kampen – helt i denne utrættelige slagsbroders ånd – raset om hans eftermæle.

Foredraget vil være en optakt til sommerudflugten, som finder sted 15. august og netop går til Vedersø Præstegård, som er blevet åbnet for offentligheden som Kaj Munkmuseum.

Syng foråret frem!
Odder Voices og
sanger/ sangskriver
Kirstine Birk



Randlev kirke 7. marts kl. 19.30
Ørting Sognehus 12. marts kl. 19.30



Ørting kirkes nye alterdug

Kniplersken bag værket, Maren Markussen, boede på Falling Savværk i 28 år indtil 1990, hvor parret flyttede til Odder. Men interessen for det skrøbelige håndværk startede længe før, da Maren som barn så på sin fasters fine kniplinger.



Senere arvede hun fasterens kniplebræt og gik på kurser i håndværket, og nu underviser hun selv 14 damer på Ålykkecentret i Odder. Der fremstilles pynt til højtider i glade farver - knipling er ikke bare lange hvide remser!

Maren Markussen har kniplot to andre alterduge, til Odder Sognekirke og til Falling kirke. Alterdugen i Ørting har et todelt mønster, hvor et kors og et livstræ er omsluttet af et zigzag-bånd. Mønstret er gentaget 31 gange på de i alt tre meter og tretten centimeter, der er omkredsen på alterbordet.

Kniplingen sys på et stykke stof, der lægges under den egentlige alterdug. De skrøbelige kniplinger skal skånes og ikke vaskes så ofte!



Vinterens dåbsbørn

Til venstre:

Liv Elisabet Thøgersen, Oldrup
Falling kirke 2. december 2012

Herunder:

Alexander Højsgaard Bergman, Ørting
Ørting kirke 13. januar 2013



Livets gang i Blæksprutten

I Blæksprutten arbejder vi jo på baggrund af 6 læreplanstemaer. Et af disse temaer hedder ”Kultur og kulturelle udtryk”.

Men hvordan arbejder man med kultur og kulturelle udtryk i børnehøjde? Det sker på mange forskellige måder og gennem mange forskellige aktiviteter i både vuggestuen og børnehaven. I denne artikel vil jeg fortælle om få aktiviteter hvor kulturelle udtryk som tegning, maling og skulpturer har indgået. Nogle af projekterne har måske egentlig haft en anden overskrift end kunst og kultur, men vores måde at komme rundt om emnet har udviklet sig kunstnerisk.

Haletudserne i vuggestuen har en børnebog, som de elsker at få læst højt, den hedder ”Mis med de blå øjne”. Efter at have læst historien højt for en gruppe børn, har børnene malet nogle af de dyr som de kender fra fortællingen. Mens børnene har malet, har de samtidig mærket på malingen, dekoreret fingrene, og sanset malingens konsistens på deres helt egen måde. Uhm ... koldt og fedtet. Billederne bliver hængt op som en udstilling i vuggestuen, og i en tid bagefter kan vi så gå og snakke om bogen, og dyrene hver gang vi kigger på udstillingen. Samtidig er det med til at give vuggestuens rum liv og atmosfære.

I et naturprojekt i efteråret blev der samlet blade og puttet i en pose – med et par snore, lidt karton og clips opstod der - ikke ugler i mosen, men ugler af posen.

Uglerne hænger nu og pynter i vores fællesrum.

I børnehaven har grupperne også gang i mange forskellige aktiviteter som har kunstnerisk udtryk.

Hos **Tanglopperne** har de, blandt andet, ved hjælp af sten og maling skabt insektskulpturer. De har med akvarel malet billeder af bænkebidere og snegle. Billederne er efterfølgende sat op på karton og har pyntet i børnehaven en periode inden de har fået de med hjem. Her i starten af året har de malet nogle flotte abstrakte malerier – her var det farverne og malingens

særlige skinnende perlemorsagtige skær, som var det interessante. Billederne pryder fællesrummet i øjeblikket.

Søstjernegruppen i børnehaven har de sidste uger arbejdet med et tema som hedder ”Skrot og skrammel”. Børnene har fremstillet nogle helt fantastiske kunstværker af diverse materialer. Normalt vil der når et sådant projekt er slut, være en lille udstilling i børnehaven således at kammerater og forældre kan se, hvad de har lavet. Men i år blev det noget helt særligt for, Søstjernernes kunstværker blev udstillet hos Matas i Odder. Kunstværkerne blev bragt til Odder i bil, børnene tog bussen ind og var selv i butikken da udstillingen blev sat op.



Det er dejligt, at vi kan vise hele byen hvad børn i Ørting går og roder med – det skaber stolthed og glæde hos små mennesker, når de oplever at deres arbejde anerkendes. Vi store kan heller ikke se os fri for, at det også varmer os, når vi ser vinduerne hos Matas.

Udstillingen kunne ses i uge 7 og 8.

I **Delfingruppen** havde de sidste år et haveprojekt, hvor de havde plantet solsikker. Før sommer malede alle børn et ”solsikke-billede” og i efteråret malede de så igen et billede med samme motiv. Begge billeder blev efterfølgende udstillet i børnehaven.

Det er interessant, at man tydeligt kan se den udvikling, som sker hos det enkelte barn ved at kigge på deres to billeder. Her i foråret arbejder de med forskellige skoleforberedende emner.



Der er omkring 50 års forskel på de to billeder, men der er jo mange ligheder.

Den store forskel er, at for 50 år siden var der ingen piger med som fastelavnssoldater - da kunne man heller ikke forestille sig kvinder som rigtige soldater. Den "dame", der står i baggrunden på det gamle billede, er en dreng, der bærer heksemaske og er den, der samler penge ind.

Livets gang i Blæksprutten fortsat

Bl.a. bogstaver – børnene har tegnet, malet og klippet S'er. – Endnu en aktivitet som inddrager kulturelle udtryk.

Der er kultur og udtryk i mange af de ting vi foretager os i Blæksprutten. Det er udviklende for børn at få lov at udtrykke sig på forskellig vis og med forskellige materialer.

I Blæksprutten har vi mulighed for at præsentere børnene for mange forskellige udtryksformer.

Maling og fremstilling af kunstværker er bare nogle af dem.

Kultur handler jo også om meget andet, f.eks. er vores fejring af de forskellige traditioner også en del af dette tema. ... Men det må I høre om en anden gang.

God påske fra børn og voksne i Blæksprutten

Fra Ankers billedbog



I 1957 købte Anker Rafael Jensen et rigtigt godt kamera, et Leica spejlreflekskamera. Det blev til mange billeder gennem årene, og som så mange andre gode amatørphotografer tog Anker især lysbilleder. Anker var optaget af hverdagen og det nære miljø, og derfor er hans billeder en guldgrube af viden om vores sogne.

Øverst ser vi indkørslen til Ørting fra Gyllingvej. Se godt efter, og man kan skimte skiltet, som viser en ubevogtet jernbaneoverskæring.

I midten er det Horsensvej mod syd. Det høje hus til højre var telefoncentralen, hvor der boede 3 familier. I huset før det, som ikke kan

ses på billedet, var der skomager. Bagved er det Ørting Handelshus og købmand Hansen med den hvide benzintank foran. Bag ved skiltet lå frisørforretningen.

På den anden side af gaden, hvor bilerne er parkeret, var det købmand Højby Andersen, tidligere købmand Gjedde. Til venstre for ham dyrlægeboligen, derefter et autoværksted med BP-skiltet. Det blev kaldt for natmekanikeren, fordi han arbejdede mest om aftenen og natten. Uden for billedrammen til venstre var bager Nissens hus med bageri, brødsalg i kælderen og bolig ovenpå.



Ikke nok med, at landsbyerne var rigt forsynet med butikker, de forretningsdrivende havde også landture, hvor de fyldte varebilerne og kørte ud til de fjernere ejendomme.

Herover er det bager Nissen med brød bag i bilen i vintermørket og slagter Ove Jensen med varebil i sommerlige omgivelser.

Ove Jensen var gift med Merethe, og de overtog slagterforretningen i Ørting i 1950 efter Holger Pedersen. Ove og Merethe havde truffet hinanden i Slagteriudsalget i Odder, hvor Ove var pølsemaker og Merethe stod i forretningen. Efter Ove Jensens død drev Merethe drev slag-

terforretningen i Ørting videre sammen med deres søn Frode indtil januar 2013. Billedet er fra sommeren 1969.

Travlheden i forretningslivet krævede transport. Der var mange vognmænd i Ørting og Falling, og indtil 1967 var der jo toget!

Det gik mellem Odder og Horsens med stationer i Bilsbæk, Ørting, Falling og et trinbræt ved Åkjær. Herunder ses et af de sidste tog - billedet er fra 1967. Der er én passagervogn og fire godsvogne. I banens storhedstid i 40'erne skulle der transporteres cikorie fra Ørting og mergel fra Søvind.



Sidste nyt

Vi har fået en ny hjemmeside - www.margrethelyst.dk
Friskolen er nu også på facebook - Margrethelyst-Friskole
Ring til skoleleder Per Toft Kristensen for besøg og rundvisning - tlf. 77348529



Margrethelyst
Friskole

en
**RUMMELIG
SKOLE**
i bevægelse

Tak

Margrethelyst Friskoles elever takker alle som har støttet årets fastelavnssoldater



Nye medlemmer af menighedsrådet

Ved menighedsrådsvalget i november 2012 blev der - som skrevet i Sognebladets decembernummer - valgt to nye medlemmer ind i menighedsrådet.

Her præsenterer de to nye medlemmer sig:

Poul Andersen

Jeg blev født i Ørting i 1949 og gik i den gamle Ørting skole (nu sognehus) de første 5 år, og de sidste 2 i Ørting-Falling centralskole, derefter på Klank efterskole vinteren 63-64.

Så blev jeg arbejdsdreng og kom i lære 1. maj 1965 som maskinsnedker og blev udlært maj 69. I juli 69 kom jeg ind som soldat i Slagelse.

I september 1970 blev jeg igen ansat på min gamle læreplads, hvor jeg arbejdede indtil den lukkede i 2009, afbrudt af arbejde på værkstedet i Ørting tømrerforretning i 3 år omkring 1990.

I 1975 blev jeg gift med Ida, og vi købte Ørtings gamle fattiggård, som vi drev til 2009.

Nu er jeg efterlønner og går og pusler med veteranbiler. Vi har 2 børn. Jeg har været medlem af menighedsrådet i en tidligere periode fra 1996 til 2000.

Jeg er kirkeværge i den nye menighedsråd.

Anne Marie Holm Mortensen

Jeg er 46 år gammel og bor på "Assebækgaard" i Falling sammen med min mand Klaus Dahlgaard Mortensen og vores to børn. Jakob er 11 år, og han er elev på Margrethelyst Friskole i 4. klasse. Hanna er 9 år gammel, og hun er elev på Gylling Skole i 2. klasse.

Jeg er også selv opvokset i Odder Kommune og har gået i folkeskole og på gymnasiet der. I firserne rejste jeg ud i verden med rygsækken i et års tid. Senere tog jeg folkeskolelæreruddannelsen i Silkeborg og arbejdede herefter først som lærer i England og senere i Sønderjylland. I halvfemserne bosatte jeg mig her i Falling og fik arbejde som efterskolelærer på Gylling Efterskole, hvor jeg stadig er ansat og primært underviser i dansk og engelsk.

Vi nyder dagligt den flotte udsigt til Falling Kirke fra vores bopæl, og det forpligter... Jeg mener, det er vigtigt for vores område, at der er kirkelige arrangementer, hvor alle kan mødes. Jeg er derfor blevet formand for aktivitetsudvalget, så kig godt på sognekalenderen i dette blad, for der er flere arrangementer på vej....

Alt i alt er jeg en travl og tilfreds efterskolelærer, mor og bondekone, som I nemt kan møde i landskabet kørende på traktor.



SOGNEINDSAMLING SØNDAG 10. MARTS



INGEN MOR SKAL SE SIT BARN DØ AF SULT
VI TROR PÅ ET LIV FOR IDGEN

**Meld dig som indsamler til
Joan Fuglsang på 8655 4213 eller
Kirsten Würtz Rasmussen på 8655 1034
Vi samler ind fra ca. 10.30 til 12.30!**

Kryds i kalenderen

**9. marts 2013 - Spring-rulledag
Ørting Hallen
kl. 16 - 21**

**9. marts 2013 - Generalforsamling
Ørting Hallens mødelokale
kl. 19 - 20**

**16. marts 2013 - Gymnastikopvisning
Ørting Hallen
kl. 11.30 - 18.00**

**20. april 2013 - Indsamling til
loppemarked**

21. april 2013 - Loppemarked

75 års Jubilæum

**Til efteråret fejrer ØFUG
75 års jubilæum.**

**Dette skal fejres med fest for både
tidligere og nuværende medlemmer.**

SOGNEKALENDER

Søndag 3. marts kl. 10.30

Det kirkelige møde i Odder kirke
Tilmelding til VDP

Søndag 10. marts

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Meld dig som indsamler på 8655 4213/ 8655
1034

Mandag 11. marts kl. 14

Foredrag ved valgmenighedspræst Kim Arne
Pedersen om "Grundtvigs livshistorie".
Pensionistforeningen

Tirsdag 12. marts kl. 19.30

Sangaften i Sognehuset med Søren Jensen, san-
geren Kirstine Birk og koret Odder Voices.

Torsdag 14. marts

Lysbilleder v/Jens Peter
"Turen går til Mallorca" - Torsdagsklubben

Lørdag 16. marts kl. 18

Dilettantforestilling i Falling Forsamlingshus.
Bestil bord på 40 88 89 07

Tirsdag 19. marts kl. 18

Fællesspisning i Falling Forsamlingshus
Bestil bord på 40 88 89 07

Torsdag 21. marts

Tøjsalg v/Lars Rasmussen - Torsdagsklubben

Søndag 24. marts kl. 10.30

Palmesøndag. Familiegudstjeneste. Se side 5.

Torsdag 28. marts kl. 17 i Ørting kirke

Efter gudstjenesten er der påskemåltid. Se side 5.

Fredag 29. marts 10.30 i Falling kirke

Liturgisk gudstjeneste

Blæksprutten er lukket onsdag, torsdag og
fredag i påskeugen

Torsdag 4. april

Sønderjysk kaffebord. Torsdagsklubben

Torsdag 4. april

Husk tilmelding til Kirke & Kødsovs

Mandag 8. april kl. 14

Pensionisternes afslutning

Tirsdag 9. april kl. 17

Kirke & kødsovs i Ørting kirke

Onsdag 10. april kl. 19 i Sognehuset

Kaj Munkforedrag ved Troels Rønsholdt

Torsdag 11. april

Møllebæk Antik - torsdagsklubben

Torsdag 18. april kl. 10 Gylling kirke

Babysalmesang begynder. Se side 5

Torsdag 25. april

Fælles kaffebord med varme hveder - torsdagskl.

Torsdag 2. maj

Afslutning. Fælles kaffebord. Underholdning ved
"De Fire". Torsdagsklubben

Mandag 6. maj

Bedste/oldeforældredag i Blækspruttens vug-
gestueafdeling

Fredag 10. maj

Blæksprutten er lukket

Mandag 13. maj

Besøgsdag i Blækspruttens børnehaveafdeling.

Grundlovsdag 5. juni

er Blæksprutten lukket

Torsdag 6. juni: Blækspruttens sommerfest

Tirsdag 18. juni kl. 17

Kirke & Kødsovs

Husk tilmelding torsdagen før.

Gudstjenester	Ørting	Falling	Gylling	Alrø
3. marts 3. s. i fasten	Fælles kirkedag for hele provstiet i Odder Sognekirke. Se s. 4			
10. marts Midfaste	*	10.30	10.30	*
17. marts Marie Bebudelse	*	*	9.00	10.30
24. marts Palmesøndag	10.30	*	10.30 HKN	9.00 HKN
28. marts Skærtorsdag	17.00	*	15.00	16.30
29. marts Langfredag	*	10.30	10.30	9.00
31. marts Påskedag	10.30	9.00	9.00	10.30
1. april 2. Påskedag	*	*	*	*
7. april 1. s.e. Påske	*	*	*	16.00
9.april	17.00 Kirke og Kødsovs	*	*	*
14. april 2. s.e.Påske	*	*	10.30	9.00
21. april 3. s.e.Påske	10.30	*	9.00 VDP	
26. april Bededag	*	9.00 HKN	*	10.30 HKN
28. april 4. s.e.Påske	*	10.30	9.00 VDP	*
5. maj 5. s.e.Påske	*	*	*	19.00
9. maj Kristi Himmelfart	9.00 ML	*	10.30	*
12. maj 6. sø. e. Påske	10.30	*	*	9.00 VDP
19. maj Pinsedag	*	10.30	9.00bil	10.30
20. maj 2. Pinsedag	Friluftsgudstjeneste fælles for hele Odder provsti kl. 11 ved Odder kirke			
26. maj Trinitatis søndag	*	*	10.30	9.00
2. juni 1.s.e. Trin.	10.30	*	9.00VDP	*
9. juni 2.s.e. Trin.	*	*	*	10.30
16. juni 3.s.e. Trin.	*	*	10.00	*
18. juni	17.00 Kirke og Kødsovs	*	*	*