

ØRTING-FALLING

Sogneblad



Foto: Lone Vitus

VINTER 2012 - 2013

Præst:

Sognepræst Vibeke Døssing Petersen
vdp@km.dk
8655 4062

Sognepræst i Gylling og Alrø

Marianne Lyst
ml@km.dk
8655 1050

Kirkegård:

Graver Jens T. Pedersen
graver@oertingfallingkirker.dk
3033 7860

Kirketjener og sognehus:

Susanne Kjærsgaard Sørensen
kirketjener@oertingfallingkirker.dk
2938 2124

Redaktør af Sogneblad og www:

Vibeke Døssing Petersen
Lise Laursen
sogneblad@oertingfallingkirker.dk
8655 4418

Næste nummer af Sognebladet har deadline 5. februar 2013 og udkommer i den sidste uge af februar.

Bidrag fra lokalområdets foreninger og privatpersoner vil være meget velkomne. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Ørting-Falling menighedsråd pr. 2. december 2012:
Sognepræst Vibeke Døssing Petersen
Formand, kontaktperson Jens Peter Petersen
Næstformand, kasserer, præstegårdsudvalg Kaj Rudebeck
Aktivitetsudvalg, valgbestyrelse Anne Marie Holm Mortensen
Kirkevæрге Poul Andersen
Kirke- og kirkegårdsudvalg Villy Bengtsen

Forsidebilledet er en tidlig morgen i november på Brandbygegaard, fotograferet af Lone Vitus.
Se mere om Lone Landmand på side 10 - 11

Mindegudstjenesten i Falling kirke

27. oktober 2012

Uddrag af sognepræst Vibeke Døssing Petersens tale

Som indledning til talen sang vi "Du gav mig, o Herre", og den salme er valgt, fordi den siger noget om, hvordan vi skal leve vort liv som kristne. Den passer desuden perfekt til årstiden – og den passer perfekt ved en minde- og takkegudstjeneste, der ligger i tiden mellem to af kirkens traditionelle takkegudstjenester: Den årlige høstgudstjeneste, hvor vi takker for alt det naturen giver os at leve af, og Alle Helgensgudstjenesten, hvor vi takker for de mennesker vi har haft den glæde at dele vores tilværelse med.

Salmen udtrykker, at det er vores fornemste opgave som menneske at forvalte vores evner og rigdom på fornuftig måde, til gavn for andre – og ikke mindst at værne om den, som er svag.



Hedvig Margrethe Bornemann

Det var netop det, legatstifteren af Det Bornemannske legat gjorde, hvilket sidenhed blev videreført af efterkommerne.

De havde midlerne, og de valgte at bruge en del af det, der var deres, til gavn for andre – til gavn for de svage.

Det er der god grund til at sige tak for og

mindes, nu hvor tiden har overhalet legatet, og det derfor er blevet besluttet at nedlægge det. Men taknemligheden over at legatet har været der, er baggrunden for at holde en mindegudstjeneste.

Der findes en historie om en persisk konge, som levede for længe siden og som var en vis og god konge. Han elskede sit folk. Han ville gerne vide, hvordan de levede.

Han ville vide om deres lidelser. Tit klædte han sig som en håndværker eller en tigger og besøgte de fattige. Ingen vidste, at det var deres hersker, som kom til dem. En gang besøgte kongen en fattig mand, som boede i en kælder. Kongen

spiste den elendige mad som den fattige mand måtte leve af. Kongen prøvede med venlige ord at opmuntre manden. Så gik kongen. Senere besøgte han den fattige mand igen og fortalte ham, hvem han var. "Jeg er din konge." Og kongen troede, at manden ville bede om en gave eller en tjeneste. Men det gjorde han ikke. I stedet sagde den fattige: "Du forlod dit palads og din herlighed for at besøge mig på dette mørke sted. Du spiste den mad som jeg spiste. Du bragte glæde til mit hjerte. Til andre har du givet rige gaver. Til mig har du givet dig selv".

Måske er det nok så meget sagt at sammenligne legatgiveren til det Bornemannske legat med en persisk konge, men jeg har alligevel valgt at bruge historien i forbindelse med denne mindegudstjeneste her i Falling kirke. Det har jeg, fordi den siger noget om, hvad der kommer ud af det, når nogen der har muligheder for at gøre en forskel, så også benytter sig af den mulighed.



Godgørende er et ord, der bliver brugt om biskop Henrik Bornemann, som var den oprindelige stifter af legatet. Heldigt for vores område var det, at datteren Hedvig Margrethe Bornemann giftede sig

med ejeren af Åkjær og foranstaltede, at legatsummen efter hendes død for mere end et kvart årtusind siden blev øget, så det blev muligt at betænke bla. fattige folk fra lokalområdet og ikke mindst daværende skoleholdere fra Falling, Ørting og Gylling. Og det var jo ikke bare løn til degnene, der kom fra legatet, det var også penge til selve skolebygningerne.

Ændringen trådte altså først i kraft efter Hedvig Margrethe Bornemanns død, så hun har ikke

selv set, hvilken stor betydning det rent faktisk fik for området, at hun var så fremsynet, at almindelige folks børn fik mulighed for at gå i skole og lære noget.

Det er der grund til at takke for.

En eller anden sagde engang til mig: ”Hvis du giver noget til én, og vedkommende ikke indenfor 5 sekunder har sagt Tak, så kan du med god samvittighed tage det, du har givet, tilbage!

Jeg har ofte tænkt på den bemærkning, og også engang imellem praktiseret det overfor mine egne børn, for hvor er det umådelig vigtigt at kunne udvise taknemlighed for det, man modtager.

Når man i dag giver noget til eksempelvis de nødlidende i fjerne dele af verden, er det ofte via nogle tryk på en telefon, hvor vi sender en sms til 1234 og får et automatsvar tilbage. Ganske upersonligt. Vi har det hele sådan lidt på afstand. Det burde være alle forundt på deres egen krop at opleve, hvordan virkelig taknemlighed ser ud – se hvad det gør for de, der ikke har de samme muligheder som os, når de får, hvad de ikke forventer.

Det er fremmed for mange med taknemlighed, for vi har jo alt, hvad vi har brug for her hos os, og så kan det godt være så som så med at udvise taknemlighed.

Ikke af ond vilje eller trods, tror jeg, men vi glemmer måske egentlig, at det vi har ikke er en selvfølge.

Der er gået mange sekunder siden etableringen af det Bornemanns-Lassons-Rosenørnske legat og det er uvist, om nogen har udvist taknemlighed direkte overfor legatgiverne og administratorerne for deres bidrag.

Godt, at Bornemann ikke tog det tilbage!

Mindegudstjeneste holder vi derfor som Tak på vegne af de mange, der blev betænkt med midlerne fra legatet og for de mange, der fik glæde af det pengene gik til.

Mindegudstjenester bliver som oftest forbundet med en sørgelig begivenhed. Det er ikke tilfæl-

det her. Vi glædes og takker for, at nogle valgte at give noget af deres eget til glæde for mange. Et kristent liv er at gøre noget for andre! Kun ved at efterleve det, kan fællesskabet styrkes og verden blive et bedre sted for os alle.



Vi takker og mindes, at der var mennesker med et kristent sind, som gjorde det muligt, at Guds ord kunne lyde her på vores egn.



Øverst:

Margrethe Rosenørn lagde en krans ved fru Bornemanns sarkofag i gravkapellet. Margrethe Rosenørn repræsenterede slægten efter oberst Mathias Rosenørn, som var fru Bornemanns anden mand. På nederste billede kigges der nærmere på den sjældne sarkofag i gravkapellet. Fra venstre Jens P. Petersen, Lars Rosenørn, Jørgen Elbæk samt Margrethe Rosenørn.

Om søndagen var gravkapellet åbent for publikum.

Farvel og goddag....

Det er nu 2 ½ år siden vi, uden nogen erfaring, begyndte vores virke i Ørting-Falling Menighedsråd. Det har været en tid, hvor mange procedurer er blevet lært, erfaringer høstet, aktiviteter er blevet genoptaget, og nye tiltag er kommet til.

I forbindelse med Menighedsrådsvalget i november i år, stod det klart, at vi kun skulle finde to nye rådsmedlemmer, idet Else Rosborg Larsen fra Falling og Niels Ejner Andersen fra Ørting ikke har ønsket at fortsætte. En stor tak skal lyde til dem for deres arbejdsindsats. Ikke mindst Else, der har varetaget én af de store opgaver

som folkevalgt kasserer samt været den drivende kraft i aktivitetsudvalget.

Efter orienteringsmødet forud for valget, hvor der blev opstillet en kandidatliste til det nye råd, indkom der ikke andre lister, og selve valget bortfaldt derfor. Vi fandt de to personer, der var brug for, og det er Anna Marie Holm Mortensen fra Falling og Poul Andersen fra Ørting. Stort velkommen skal lyde til dem. De har erfaring med menighedsrådsarbejde, da de tidligere har været i menighedsrådene for henholdsvis Falling og Ørting. De to nye rådsmedlemmer vil blive præsenteret i et senere nummer af Sognebladet.

Menighedsrådets virke

Endnu et år er gået og det er tid til at gøre status. Har vi nået de mål som vi havde sat os ved årets begyndelse?

Det største projekt var renovering af Falling kirkes apsis.



Apsis før og under reparation. Man ser murfyldet som har været urørt siden 1225.

Det viste sig at blive mere kompliceret end forventet, hvilket har medført, at det ikke kan lade sig gøre lave arbejdet færdigt før til foråret. Derfor har det været nødvendigt at opsætte plader for beskytte mod vinteren. Heldigvis havde vi gemt de plader, som blev brugt til at beskytte portalen.

P-pladsen ved Falling Kirke er blevet belagt med græsarmingssten og der er etableret 2 p-pladser

oppe ved porten til brug for gangbesværede, samt opsat lys.

Begge kirker er blevet kalket og forsynet med højtaleranlæg.

Der har i mange år været lys på kirken i Ørting i den mørke tid. Vi synes, den meget smukke Falling kirke med en placering som gør, at den kan ses viden om, også skal være belyst. Det kan gøres med 4 projektører på hver 36 w.

Det er faktisk med mindre effekt, end mange har i lampen over spisebordet.

Det er besluttet og godkendt, hvorledes den nye urnegravplads i Ørting skal se ud. Gravpladsen bliver etableret i løbet af vinteren.

Sognehuset er blevet forsynet med teleslynge og højtaleranlæg. Den store sal er blevet forskønnet med et fantastisk maleri af Ole Grøn, hvor oplægget blev leveret af husets forskellige brugere, unge som ældre.

Der har været afholdt forskellige arrangementer i kirker og Sognehus bl.a. fællesspisning efter gudstjenesten skærtorsdag, gospelworkshop, og ved pensionistudflugten til Ebeltoft var bussen fyldt til sidste plads.

Vi glæder os til opgaverne det næste år og håber på fortsat god opbakning til vores arrangementer.

Det sker i kirker og sognehus

Indsamling /kollekt

Det er to betegnelser, der dækker over det samme. I alle kirker er der ved indgangen en indsamlingsbøsse, hvori man til enhver tid kan give et økonomisk bidrag til et godt formål. Således bliver der også i Ørting og Falling kirker samlet penge ind, og to gange om året sendes det indsamlede beløb til hhv. Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp, der har hårdt brug for pengene. Vi takker for ethvert bidrag – stort som lille

Julehjælp

Igen i år er der mulighed for at søge hjælp til at kunne holde en god, traditionel juleaften med alt hvad der hører sig til af gode sager.

LIONS i Odder støtter igen i år projektet økonomisk, hvilket vi er meget taknemlige for. De, der står i en situation, hvor der ikke er midler til at gøre lidt ekstra ud af julen, kan senest 7. december henvende sig til sognepræst Vibeke Døssing Petersen på tlf. 8655 4062 eller via mail: vdp@km.dk

Julehjælpen består af en julekurv indeholdende de vigtigste ingredienser til et godt julemåltid, og julekurvene vil blive delt ud den 22. eller 23. december.

Musikalsk legestue

Hver tirsdag kl. 9.30 i november og december har organist Søren Jensen musikalsk legestue for dagplejens børn. Det foregår i Ørting kirke.

De Ni Læsninger og Adventsmøde

Ørting kirke 9. december kl. 14 og efterfølgende hygge i Sognehuset

Gudstjenesten denne søndag vil være en smule anderledes end en almindelig søndags gudstjeneste. Det er en musikgudstjeneste og en forberedelsesgudstjeneste til julen.

Traditionen med De Ni Læsninger stammer fra England og har vundet indpas i mange kirker landet over. I løbet af gudstjenesten læses ni bi-

beltekster, der spænder fra beretningen om skabelsen over syndefaldet til profetier om frelseren, som skal komme.

Og naturligvis skal vi også lytte til juleevangelierens beretning om frelserens fødsel.

Bibelteksterne vil blive læst af medlemmer fra menigheden og præst, og derudover skal vi naturligvis synge salmer og lytte til musik.

Efter gudstjenesten er alle velkomne i Sognehuset, hvor præsten i samarbejde med Efterløns- og Pensionistforeningen arrangerer adventsmøde, hvor vi synger julen ind med adventssalmer og julesange.

Har man selv en fortælling eller et indslag, så tag det med. Præst og organist vil måske også byde ind med lidt forskelligt – både før og efter kaffen, gløggen og æbleskiverne.

Pris: 30 kr.

Julekoncert 3. søndag i Advent

16. december kl. 19.30

Vær med til at lukke julefreden ind i Ørting kirke. Organist Søren Jensen leder slagets gang, når kirkesangerne optræder afvekslende med fællessang, og koret Odder Voices synger nye og gamle julesange fra Sverige, England og Danmark. Der bliver også tid til en lille julehistorie!

Nytårsdag - Mandag 1. januar 2013

Falling kirke kl. 17

Vi hilser det nye år velkommen og ønsker hinanden Godt Nytår med et glas champagne og et stykke kransekage i våbenhuset efter årets første gudstjeneste.

Kirkehøjskolen fortsætter:

Lørdag den 26. januar 2013

Bjerager kirke og Randlev konfirmandstue:

Kl. 13 Leo Tandrup: Det oprejste menneske

Kl. 15 Per Slyngborg: Hvis du mister troen, ånden og eventyret, har du kun pengene tilbage

Lørdag den 23. februar 2013

Halling kirke og Hou-hallen:

Kl. 13 Astrid Søe: Søren K. – til at forstå

Kl. 15 Caspar Koch: H.C. Andersen – en selvfølgelig bagage

Fastelavn i Ørting kirke og sognehus

Torsdag den 28. februar kl. 17.00

Igen holder Fastelavnsfejringen flyttedag pga. vinterferien. Vi holder derfor fastelavns-gudstjenesten i Ørting kirke torsdag den 28. februar kl. 17 og derefter er der tøndeslagning i Sognehuset, hvor FDF'erne styrer slagets gang. Når kattedronning og kattekonge er fundet, vil Menighedsrådet og frivillige stå klar med dejlig mad til både børn og voksne. Tilmelding til spisning er nødvendig og kan ske til Vibeke Døssing Petersen senest fredag den 15. februar. Alle er velkomne – meget gerne festligt udklædte :-)

Kirkeligt møde – fællesgudstjeneste for Odder Provsti

Odder kirke, søndag den 3. marts kl. 10.30

Det Kirkelige Møde er et fælles arrangement for alle provstiets sogne, og det indledes med gudstjeneste i Odder kirke, hvorefter der er frokost i Odder Kirkecenter samt spændende foredrag. Frokosten koster 50 kr. Program for mødet følger i næste sogneblad. Alle fra hele Odder Provsti er velkomne og der kan bestilles kirkebil. Tilmelding til VDP.

Familiegudstjeneste Palmesøndag

Ørting kirke 24. marts kl. 10.30

Sæt allerede nu et stort X i kalenderen Palmesøndag, hvor der kommer til at ske ting og sager i Ørting kirke. Det er søndagen, hvor årets minikonfirmander afslutter forløbet og medvirker ved familiegudstjenesten, og derudover kommer der en noget anderledes kirkegænger i kirken den dag!



Det nye hold minikonfirmander begyndte i begyndelsen af november og de 14 elever fra 3. klasse på Margrethelyst Friskole huserer i sognehus og kirke hver tirsdag indtil først i december, og så igen fra uge 8 til afslutningen palmesøndag.

En lille beretning om livet - og julen - i Blæksprutten

I denne fortravlede verden, hvor alt går rigtig stærkt, lige fra man slår øjnene op om morgenen til man lukker dem igen om aftenen, kan man som menneske trænge til en pause i løbet af dagen. En sådan pause indførte vi i børnehaven for cirka 1 år siden.

Vi kalder det



Så snart madpakkerne er spist, børnene er mætte og har haft en hygge-

stund omkring bordet, skal der bobles.

Alle børn har en sovepose eller et tæppe som de ligger i eller ovenpå. Nogle af dem falder i søvn i løbet af de 15 – 20 minutter, som det varer, andre ligger bare helt stille og hviler krop og hjerne.

Vi oplever, at ”bobletid” gør en forskel i forhold til hvordan børnene trives. Der kan have været meget gang i leg eller oplevelser inden frokost, og så kan aktivitetsniveauet være meget højt. Det kan være svært for et barn selv at skulle skabe det rum, hvor man kan få sluppet af og fordøjet, hvad man har oplevet. Med ”bobletiden” skaber vi voksne det break, som giver det enkelte barn den mulighed.

Vores erfaring gennem det år vi har boblet er, at det øger børnenes trivsel i børnehaven. Det er nogle anderledes børn, som kommer ud fra ”bobletid” end da de gik ind.

Der er også flere af forældrene som har fortalt, at de derhjemme kan mærke at vi har indført ”bobletiden” – de oplever at deres børn er mere rolige og ikke så opkørte som tidligere. De fortæller også, at det ikke ødelægger barnets lyst til at komme i seng om aftenen.

Så bobletid er kommet for at blive i Blækspruttens børnehaveafdeling!

BOBLETID!

Måske har du set et dejligt syn på veje og stier her i Ørting og omegn. En cykel med et lad fuld af 4 glade unger og en pædagog med røde kinder og fart på ”rugbrødsmotoren”.



Så har du mødt vuggestuen på tur!

Vores mulighed for at komme ud i den ”store verden” blev væsentlig forbedret da vi købte en ladcykel. Nu kan vi komme langt omkring i den korte tid vi har til rådighed. Små

børn skal jo passe deres spise- og sovetid, så vi har normalt cirka en times tid.

Når vejret er godt, kan vi også finde på at cykle helt i til Odder for at se en teaterforestilling på biblioteket eller til Gylling for at besøge en børnehave.

Men de fleste gange er det bare en tur ud i det blå i omegnen af Ørting.

Når man sidder der i ladet foran på cyklen, er det også muligt at snakke med den voksne om alt det man ser og oplever. Der er rigtig mange ”stjernestunder” og nærvær forbundet med den oplevelse.

Det helt store hit i øjeblikket er en tur til Vejl-skovgård for at besøge alle kørerne og kalvene. Gangene i staldene er så brede at vi kan cykle gennem dem. Det er dejligt rart og trygt for de små at sidde i ladet på cyklen og kunne se på dyrene.

Vi er meget glade for at vi er velkomne på gården, det er med til at give vuggestuebørnene i Blæksprutten en helt særlig oplevelse.

Nu varer det jo ikke så længe, før julen melder sin ankomst for store og små. I Blæksprutten holder vi meget af hyggen ved juletid.

På samme måde som vi i børnehaven har skabt en pause i hverdagen, ønsker vi i Blæksprutten at skabe en ”pause” i juleræset. Derfor har vi gen-

nem de sidste år haft fokus på hygge og nærvær i december og meldt os ud af ”gave-produktions-ræset”.



Glæden ved at give lærer vi børnene på alle andre tider af året.

Julemånedens arrangementer slutter for os, når vi sammen med dagplejen i Ørting går til julegudstjeneste og bagefter spiser risengrød hjemme i Blæksprutten.

(Jule) hilsner fra børn og voksne i Blæksprutten



Efterårets dåbsbørn

Ida Elisa Boel Bunk, *nederst th*

Døbt i Falling kirke 19. august 2012

William From Jakobsen, *i midten*

Døbt i Falling kirke 19. august 2012

Esther Moselund Burgess, *øverst tv*

Døbt i Falling kirke 28. oktober 2012

Noah Toft Cameli, *nederst tv*

Døbt i Falling kirke 28. oktober 2012

Benjamin Bisgaard Buhl Basse

Døbt i Falling kirke 28. oktober 2012



Jeg møder hende på Brandbygegaards gårdsplads - en spinkel, smuk, lys kvinde med et indbydende fad med bagværk i hånden.

- Jeg bruger ovnen i caféen,” siger hun smilende og byder mig velkommen. Caféen er indrettet i den ene længe i den gamle firlængede gård.

Mens vi drikker kaffe og spiser kanelkrøller i det lyse køkken går det op for mig, at Lone Vitus er en kvinde med en mission.

Hver morgen, når det begynder at lyses, går hun ud med sit kamera. Hun ser og sanser - og så går hun ind og skriver til sine læsere.



På Brandbygegaard er der dyr - også får, som undertiden skal flyttes, selv om de ikke lige har lyst.

- Jeg startede bloggen “Lone Landmand” i 2008. Jeg havde på det tidspunkt den rutine, at jeg som det første om morgenen satte mig ved computeren og kikkede på nyhedssiderne. Efterhånden gik det op for mig, at det var en uendelig trist måde at begynde dagen på. Der var altid sket noget grimt eller sørgeligt. Så jeg begyndte at lave min egen nyhedsside ved at

skrive om det nære og at tage billeder af det dejlige der er. Så får jeg selv en god start på dagen og kan give andre det samme.

Ved du, om der er nogen, der læser din blog?

- Ja, rigtig mange. Siden har 80 - 90 tusind sidevisninger om måneden. Og jeg får mange tilbakemeldinger fra folk, som er glade for det, jeg skriver. Det er som at lave en julekalender, som mine læsere har hele året - der skal være en låge at åbne hver dag!”

Du fortæller meget om dig selv og dit liv på bloggen. Kan det ikke være et problem at give så meget af sig selv?

- Jeg skelner skarpt mellem det personlige og det private. Bloggen skal være personlig; du skal som bloglæser have noget foræret af et andet menneske, ellers er det ikke interessant.

Hvis man overskrider den grænse, så bloggen bliver for privat, føler læserne ubehag. Der skal være lidt mystik, noget jeg holder for mig selv. Når jeg skriver forestiller jeg min læser! Jeg skriver altid “du” og ikke “man”, “I” eller lignende. Jeg føler, at jeg taler direkte til mine læsere.

Du bruger lang tid på bloggen, selv om der ikke er en indtægt forbundet med den?

Jeg kan se på læsernes tilbakemeldinger, at jeg giver dem glæde. Jeg tror på, at når man giver, kommer der noget godt igen.

Fortæl lidt om dig selv!

Jeg er uddannet mejeriingeniør fra Landbohøjskolen og arbejdede som videnskabelig assistent, senere som underviser på en levnedsmiddeluddannelse. Jeg er vokset op i en lille by i Nordsjælland og har nok altid haft lyst til at være landmand - men det var så langt fra mit liv dengang. Jeg flyttede hertil med mand og børn for 17 år siden. Børnene var små, og jeg var mest hjemme hos dem. Vores nabo kom på sygehuset, og så hjalp jeg ham med at passe grisene - og overtog til sidst gården. Det var travle år. Jeg passede grise om morgenen, kom hjem og fik børnene i skole, kørte så til Horsens og læste til agrarøkonom. Jeg skulle jo have det grønne

bevis! Det var en stor gave at få lov til at få en uddannelse mere på det tidspunkt i livet!

På det tidspunkt var det et stort problem i svineavlen, at søerne fik skulderyr. De lå stille i farestierne med deres pattegrise og udviklede liggesår, som kunne blive så slemme, at knoglerne gik ud gennem huden. Jeg syntes ikke vi kunne være det bekendt, så jeg opfandt en skulderbeskyttelse til dem - startede med at lave forsøg med gamle håndklæder og syede veste til søerne, som jeg gav dem på. Men om morgenen havde de vrasket dem af igen. Efter mange forsøg havde jeg endelig fundet en prototype af polstret nylon med regulerbare stropper, som fungerede efter hensigten. Jeg ville sætte den i produktion og fandt en fabrik i Østen som ville lave den, hvis jeg bestilte tusind eksemplarer! Jeg sprang ud i det og finansierede det selv. Og det gik - en af de store aktører i branchen henvendte sig senere og har siden stået for at forhandle skulderbeskytterne.

Nu er vores landbrug anderledes. Halvdelen af jorden er solgt fra. Der er plantet vin på 1/2 hektar. Vi lader de våde områder være våde og lægger en del ud til natur. Søren er ved at grave ud til en sø.

Navnet Brandbygegaard kan man finde på dette sted siden 1400-tallet. I 1426 fik bispens skøde på en gård i Amstrup, der hed Brendbyggested - altså brandtomt. Der har altså ligget en gård her endnu tidligere, som brændte.

Når jeg ligger på knæ i køkkenhaven og luger gulerødderne tænker jeg på, at i flere hundrede år har mennesker ligget på knæ lige her og gjort det samme, fået jorden til at give mad, og så føler jeg mig som en lille undseelig del af en lang lang kæde. Jeg er ikke ligegyldig, men heller ikke vigtigere end dem der gik forud.

Det står måske i kontrast til, at vi træder frem med en blog i det offentlige rum. Men vi vil hellere huskes for at vi har været her, end at man kan se vi har været her.

Vi vil gerne lade tingene gå tilbage til naturen og slette sporene.

De seneste par år har ikke været gode vinår. Men vi har mange æbletræer, og det laver vi cider af, som vi får brændt til den fineste æblekvav, og det er et godt produkt!

Vores primære produkt er dog mad. Vi laver mad ud af huset eller har arrangementer her. Søren og jeg holder meget af at holde kurser for folk i madlavning og bading. Det er rigtig hyggelige dage. Folk kommer om morgenen og er lidt stille, men når vi kommer i gang, opstår der samarbejde og snak, og når kurset er slut om aftenen har deltagerne haft en oplevelse som ikke ligner noget andet. Det nyder vi!



Vores store lidenskab for mad, der er produceret ordentligt og fremstillet omhyggeligt, bruger vi i udvikling af opskrifter. De bliver blandt andet bragt i "Ude og hjemme" som et dobbelttopslag hver uge. Søren står for hovedretterne og jeg for grøntsagsopskrifterne, desserter og kager. Alt hvad vi foretager os, Søren og jeg, gør vi i fællesskab. Det er vigtigt for os at leve sådan. Vigtigere end alt andet.

Om kanelrøllerne smagte? Uhhmm ja, de kan anbefales! Find selv opskriften på <https://lonelandmand.wordpress.com/>

Skolepatruljen i gang



Mette Meyer Thuesen

Hvorfor skolepatrulje ??

Det har i flere år bekymret mig, at skolen i Ørting/Falling ikke har en sikker vej til skole. Mange børn bor på den modsatte side af Horsens landevej i forhold til skolen, og skal derfor krydse en farlig vej med tung trafik hver dag. Mit ønske er, at der kunne etableres en tunnel under vejbanen – som f.eks. i Hou. Dette ønske virker så uopnåeligt, så derfor syntes jeg godt om initiativet med en skolepatrulje. Ikke alle forældre har mulighed for at følge deres børn til skolens dør hver dag, og netop derfor er det vigtigt, at vi kan sende vores børn sikkert ud i trafikken – og føle os trygge ved det.

Jeg vil gerne sikre, at børnene kommer godt over vejen. - Jeg har mulighed for at deltage i skolepatruljen i forhold til mit arbejde. - Jeg vil gerne støtte det gode initiativ. - Derfor er jeg medlem af skolepatruljen.

Jørgen Andersen

"Jeg har meldt mig til skolepatruljen, fordi jeg gerne vil være med til, at vores skolebørn på den lokale skole kan få en så sikker skolevej som muligt. Lige nu har jeg mulighed for at hjælpe, er arbejdsledig. Jeg starter i nyt job 1. januar, må derfor slippe skolepatruljen i første omgang, men håber jeg kan få tid en gang imellem, til at hjælpe. Jeg vil gerne appellere til at andre forældre har tid og lyst til at hjælpe."

Mai Carstens

Jeg synes idéen og tanken om at opstarte en skolepatrulje var interessant, og derfor ville jeg gerne støtte op om dette.

Jeg har meldt mig til opgaven fordi jeg gerne vil hjælpe børnene sikkert til skole og også vide, at jeg kan sende mine egne børn sikkert af sted.

Når man har børn på en friskole er der opgaver hvor forældrene skal deltage samt hjælpe til. Jeg har sjældent mulighed for at hjælpe til om eftermiddagen/aftenen pga. mit arbejde som selvstændig frisør, så nu var der en oplagt chance for at kunne tilbyde min hjælp. Det er rart at se der er andre der har samme mening, vi er 16 der skiftes til at stå skolepatrulje. Vi kan selvfølgelig altid bruge flere.



Her ses Messina korrekt påklædt efter sin vagt.

Har du mulighed for at være en del af skolepatruljen - en morgen hver fjortende dag, så kontakt Jan Kjærsgaard via mail: formand@margrethelyst.dk eller telefon 20 65 53 50.

Margrethelyst Friskole



Ørting-Falling FDF

Ørting-Falling FDF har i sommerferien været på en fantastisk tur til Norge.

Vi tog på vandretur i den smukke natur. Og vi har haft en masse fantastiske oplevelser.

Fx vi gled på en naturskabt vandrutsjebane, som bestod af klipper, hvor der løb vand ned af.

Vi har også besteget Gaustatoppen. Vi var på hike i 3 dage, hvor vi gik 10 kilometer med fuld

oppakning hver dag. Og en hel masse andre fede ting. Vi sov i telte lige ved siden af sø ved navn Tinnsjøen.

Vi var dog ikke de eneste der var med på turen. Vi var ca 140 FDF'er i alt.

Vi har haft en super god tur og ser meget frem til en anden god gang!

FDFs JULEMARKED 2012



Husk at gi' datoen videre
til venner og bekendte.
Alle er velkomne

**FDF holder julestue i Sognehuset
Bilsbækvej 34
søndag 2. december kl. 12 – 16**

Her vil være boder, tombola, bolsjefremstilling, forskellige juleaktiviteter og mulighed for at købe gløgg, sodavand og æbleskiver samt kaffe og kage.

**Overskuddet fra julemarkedet går til
opførelse af FDF's kommende bålhus!**

Lokalhistorisk udvalg har nu afholdt sit første arrangement - nemlig foredrag med Eva Schmidt

Poul Henning Jensen fortalte lidt om baggrunden for afholdelsen af mødet bl.a. lukningen af Ørting – Falling Skole, salget af Falling Forsamlingshus i 2010, samt nedlæggelsen af Ørting Falling Borgerforening i 2011, at fællesrådet havde drøftet hvad vi gør med 40, 50 og 70 års arkivmateriale/lokalhistorie.

Der var fremlagt lokalhistorisk materiale om bl.a. forsamlingshuset - skolen og flere bøger og hæfter, samt det hæfte vi vil udgive om forsamlingshuset, som nu var klar i en fotokopi.

Eva Schmidt holdt et godt foredrag om hvordan lovgivningen om arkiver virker og indsamling af materialer og brug af arkiverne og hvor vigtigt det er at folk afleverer billeder – dokumenter m.m. når man skal rydde op i gemmerne. Når arkivet får noget materialer, bliver det sorteret og registreret og relevant materiale gemt. Materiale med personfølsomme oplysninger kan komme under en klausul om at det ikke må offentliggøres før om 75 år.

Det var et godt og oplysende foredrag, der var flere spørgsmål undervejs, efter en god times foredrag var det tid til en lille pause, hvor kaffe og brød kom på bordet, der var mulighed for at se på de fremlagte hæfter/ bøger der er om lokalområdet, under kaffen blev der snakket om hvad vi kan gøre for at komme videre med bl.a. registrering af alle de huse hvor der havde været erhvervsdrivende i Ørting. Der blev fra Anker og Karsten R. Jensen fortalt om at de gerne vil have skrevet noget om alle planteskolerne der har været i Ørting/Falling.

Der var forslag om en byvandring med fortælling om husene i Ørting, lokalhistorisk dag, foredrag med Poul Holm Nielsen som har en stor samling af lokale postkort, Mogens Højmark fortalte at der på lokalarkivet i Gylling er nogle kasser med materiale om Amstrup og Åkjær Gods som de opbevarer, men de hører ikke til i Gylling, det kunne være interessant at se hvad der er i kasserne.

Der blev også nævnt at ØFUG har 75års jubilæum i 2013 og at vi kunne hjælpe med at fremskaffe materiale til et jubilæumsskrift, så er der nogen der har noget liggende i form af billeder eller kan fortælle om foreningens virke fra 1938 kan man kontakte Poul Henning Jensen som vil få det videre til ØFUG.

Der var et fremmøde på 22 personer hvilket var rigtig godt

Udvalgsformand
Poul Henning Jensen, tlf. 22383692
poul.henning.jensen@jensen.mail.dk

Holger Lykke Andersen, Ålstrup
hla4227@gmail.com

Anker R. Jensen Ørting
163jensen@gmail.com

Finn Forsberg, Amstrup

Villy Bengtsen Ørting
villyb@mail.tele.dk



Lokalhistorisk udvalg / ØRTING-FALLING FÆLLESRÅD

Ørting-Falling Ungdoms- og Gymnastikforening



Forældre/barn hold i ØFUG

Holdet er for børn i alderen 2-5 år.
Husk far og/eller mor SKAL med.
Mandage fra kl. 17-18. Første gang den 7. januar.
Margrethelyst Friskoles gymnastiksal.

Pris 250 kr.
(Januar, februar og marts)
Trænere: Pia og Julie

Læs mere på www.oefug.dk

SOGNEKALENDER

Torsdag 29. november 13.30

Juledekorationer ved Elly Lemvig Andersen i Torsdagsklubben

Søndag 2. december kl. 12

FDF holder julemarked i Sognehuset

Torsdag 6. december

Blæksprutten har julehygge for børn og forældre d. 6. december kl. 15. -17.30.

Derudover er Blæksprutten lukket fra d. 21. december kl. 15.30 til d. 2. januar kl. 6.30.

Søndag 9. december kl. 14

De ni læsninger i Ørting kirke, derefter adventsmøde i Sognehuset sammen med Pensionistforeningen. Se side 6.

Torsdag 13. december 13.30

Torsdagsklubbens juleafslutning

Søndag 16. december 19.30

Julekoncert i Ørting kirke. Organist Søren Jensen, kirkesangerne og koret Odder Voices

synger julen ind sammen med publikum.

Nytårsdag 1. januar kl. 17

Falling kirke

Vi ønsker hinanden godt nytår med champagne og kransekage efter gudstjenesten.

Torsdag 10. januar 13.30

Besøg af børnehaven i Torsdagsklubben. Fælles kaffebord.

Mandag 14. januar kl. 14

Generalforsamling i Pensionistforeningen. Foreningen er vært ved kaffen. Derefter banko.

Torsdag 17. januar 13.30

Vaffelbagning ved Johanne Jørgensen i Torsdagsklubben.

Torsdag 24. januar 13.30

Sang og fortælling ved Solveig Jacobsen i Torsdagsklubben.

Lørdag 26. januar kl. 13

Kirkehøjskole i Bjerager kirke og Randlev præstegård med Leo Tandrup og Per Slyngborg. Se side 6

Torsdag 7. februar kl. 13.30

Bankospil. Medbring en gave til ca. 25 kr. Torsdagsklubben

Mandag 11. februar kl. 14

Små fortællinger fra Sondrupområdet ved Henning Skov Pedersen, Ørting. Pensionistforeningen

Lørdag 23. februar kl. 13

i Halling kirke og Hou-hallen Kirkehøjskole med Astrid Søe og Caspar Koch. Se side 7

Torsdag 28. februar 13.30

Besøg af børnehaven i Torsdagsklubben. Fælles kaffebord.

Torsdag 28. februar kl. 17

Fastelavn i Ørting kirke og Sognehus. Se nærmere side 7.

Søndag 3. marts kl. 10.30

i Odder kirke. Det kirkelige møde.



Hvem skulle have troet det? At Ørting findes for enden af regnbuen? Sognepræst Sonja Nicolajsen, Hundslund, så det forunderlige syn en dag i november.

G U D S T J E N E S T E R

	Ørting	Falling	Gylling	Alrø
2.12. 1. s. i advent	*	10.30	*	11
5.12. onsdag		*	*	14
9.12. 2. s. i advent	14	*	*	16.30 VDP
16.12. 3. s. i advent	*	*	*	10.30
19.12. onsdag Juleafslutning	9.30 Børnehave og dagplejere			19
20.12. torsdag Juleafslutning		8.30 Margrethelyst Friskole 16.30 ML Gylling Efterskole		
23.12. 4. s. i advent	*	*	*	*
24.12. Juleaften	15	13.30	16 og 23.30	14.30
25.12. Juledag	9	*	11	9.30
26.12. 2. juledag	*	*	*	*
30.12. Julesøndag		09 HKN		10.30 HKN
1.1. Nytårsdag		17	15.30 VDP	*
6.1. Hellig 3 Konger	*	*	*	19
13.1. 1. søn. e. H3K	10.30	*	10.30	9
20.1. Sidste søndag e. H3K	*	*	9	10.30
27.1. Septuagesima	*	9 ML	10.30	*
3.2. Seksagesima	10.30	*	*	10
10.2. Fastelavn	*	*	10.30 HKN	9 HKN
17.2. 1. søn. i fasten	*	*	9 VDP	*
24.2 2 søn. i fasten		10.30	9	10.30
28.2. torsdag	17 Fastelavn			
3.3. 3. søn. i fasten	10.30 Fælles gudstjeneste for provstiet i Odder Sognekirke			

VDP er på efteruddannelse i uge 4

VDP er på vinterferie 7/2-13/2 begge dage incl.